

Het vroege heengaan van deze man bedreeft ons diep, maar zijn gedachtenis zal ons altijd een zoete troost blijven. (H. Bernardus)

†

BLIJF IN VROME GEBEDEN GEDENKEN
DE ONSTERFELIJKE ZIEL VAN DE HEER

Julien - Valère GHIJSELINCK

weduwnaar van Mevrouw
Paula DE GEYTER

geboren te Velzeke-Ruddershove, de 7 december 1921, en godvruchtig overleden in de Kliniek Dr Goffaerts te Zottegem, de 19 juli 1973, voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Het grijpt ons allen aan wanneer een vroegtijdige dood ons een van de onzen, die wij beminden, uit ons midden wegrukt. Het brengt ons ook tot bezinning in dit gejaagd leven. Zeer snel gaat het leven voorbij van wieg tot graf is maar één stap. Als gelovige mensen moeten wij daarom bedacht zijn met de eeuwigheid, onze zaligheid verzekeren en ook ons van tijd tot tijd de vraag stellen: ben ik nu bereid om voor God te verschijnen en rekenschap te geven?

Julien was een eenvoudig, goed mens die opging in zijn werk en er voldoening in vond. Hij was een goede echtgenoot en vader niet met veelheid van woorden, maar in de dagelijkse werkelijkheid van het leven. Bijna onverwacht werd hij geroepen, veel te vroeg voor ons die hem beminden. Allerhande beproevingen waren ook zijn deel,

doch het vroegtijdig afsterven van zijn goede vrouw nu een vijftal jaren geleden is voor hem een grote slag geweest, die hij moeilijk te boven kwam. En dan kwam de slepende ziekte die langzaam zijn krachten uitputte. Als kristen gelovige heeft hij grootmoedig dit alles aanvaard en de tegenheden van het leven edelmoedig gedragen. Moge God zijn dienaar genadig wezen en hem ten spoedigste opnemen in de vrede en de vreugde van het eeuwig Vaderhuis.

Beminde kinderen en kleinkind, beste moeder, al moest ik u vroeg verlaten, mijn liefde voor u sterft niet. Ik blijf u dankbaar gedenken voor de grote genegenheid waarmede gij mij hebt omringd en voor de edelmoedige toewijding waarmede gij mij hebt bijgestaan. God lone uw goedheid. Hij zegene en bescherm u.

Bemide familieleden en vrienden, beste dank voor alles wat gij voor mij deelt. Moge uw gebed het teken zijn van uw blijvende genegenheid over de dood heen. Tot weersziens.

Barmhartige Jezus, geef aan uw dienaar de eeuwige rust.

De Heer en Mevrouw Luc Gillis-Ghyselinck en kind,

Jonge juffer Annick Ghyselinck
zijn kinderen en kleinkind,

Mevrouw Leon Ghyselinck-De Coker,
zijn moeder

De families Ghyselinck, De Geyter, De Coker en Machtelings,

BEDANKEN.