

Uw zegen, Heer God, moge over ons waken :
bestuur onze handen bij al wat ze doen. Ps. 90.

+

Vroom aandenken aan
mevrouw

Elvira GHYSELINCK

weduwe van de heer

Arthur VAN WAMBEKE

geboren te Rozebeke op 16 oktober 1907

en er vredig in de Heer ontslapen
op 11 oktober 1994.

Gesterkt met de Sakramenten der Zieken
en de H. Kommunie.

Algoede God en Vader, voor wie U eert
en oog heeft voor de naaste,

is het geloof het zuiverste gewin.

Geef ons de ware vrijheid die
niet gebonden is aan eer of geld.

Breng ons tot de hoogste wijsheid

en leer ons Christus na te volgen.

(openingsgebed 28° zondag)

Eenvoudig en bescheiden zoals zij voor en met ons
leefde, zo is moeder, op de drempel van haar 87 jaar,
stilletjes heengegaan,

terug naar haar Schepper, vader achterna die zij nu zo

erg miste. Met hem was ze verbonden in werk en
bekommernis om gezin en buurt, om het goede in de
parochie en in "haar" kerk, tot op hoge leeftijd.

Ze deelde in zijn zorg voor de klanten, voor de
kerkfabriek, voor de gepensioneerden. Met hem was
haar liefde en fierheid de kleinkinderen gewijd.

Toen ze Arthur alleen moest laten gaan naar de
zondagmis, bad ze trouw thuis en nam met eerbied
deel aan de ziekencommunie.

Als ze haar man moest afstaan, was haar troost de hulp
van kinderen en thuisverpleging, zodat ze in eigen
midden haar laatste jaren mocht slijten en haar ogen
sluiten. "In uw handen, Vader ... "

Dankbaar zijn we, dat we haar dit mochten gunnen in
oprechte wederliefde.

Neem haar nu op bij U, Vader, en bij de velen die haar
en ons in geloof zijn voorgedaan. Leer ons ook eerbiedig
in ere houden, al het goede dat wij in haar mochten
ervaren en bewonderen.

Onze Lieve Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

De familie dankt U voor uw bliken
van deelneming in rouw en gebed.

*De namis zal plaats hebben
op zondag 13 november 1994 om 10 uur.*

BEGRAF. FUNER. DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS & ZOON
ZWALM - BEERLEGEM TEL. 055/49.90.12 - FAX 055/49.61.99