

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

## De Heer Henri GHYSELINCK

echtgenoot van

**Mevrouw Irma DE KEYZER,**

*geboren te Volkegem op 1 april 1885, en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 20 november 1972, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.*

**Oud-Burgemeester der vroegere gemeente Volkegem,**

**Oudstrijder-Vuurkruiser van de oorlog 1914 - 18**

**vereerd met**

**verscheidene Militaire en Burgerlijke Eretekens,**

**Voorzitter van de plaatselijke Boerengilde,**

**Lid van de plaatselijke Muziekmaatschappij St. Cecilia,**

**Lid van de Confrerie van de H. Barbara.**

Een hoogstaand en verdienstelijk man is van ons heengegaan.

Uit zijn laatste rondschrijven aan „Zijn waarde dorpsgenoten” citeren wij: „Ten einde de bevolking meer en beter te kunnen dienen...” „Ook de burgemeester zal daar ter uwer beschikking zijn...” „Steeds tot uw dienst” „Voor arm en rijk, voor iedereen gelijk” is steeds zijn leuze geweest.

Met een algehele toewijding heeft hij tot hoge leeftijd zich letterlijk doodgewerkt voor zijn gezin, zijn familie en vooral voor zijn dierbaar Volkegem, dat hij in de 25 jaar van zijn burgemeesterschap heeft herschapen tot een modelgemeente, die ieders bewondering afdwingt.

De vele talenten, die God hem rijkelijk had toebedeeld heeft hij gebruikt voor zijn medeburgers.

Hij had zin voor verantwoordelijkheid en heeft die ook genomen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden en ondanks tegenkantingen. En niettegenstaande dat alles, wist hij door zijn optimisme de juiste levensstijl te bewaren.

Zijn leven was zo rijk gevuld dat wij er alleen maar met eerbied en dankbaarheid kunnen naar opkijken. In aller harten en in de geschiedenis van Volkegem zal hij een verdiende ereplaats bekleden.

**Teergeliefde echtgenote,** dank voor uw innige zachtmoedigheid, voor uw zalvende steun bij mijn drukke bezigheden. De uren die wij na een drukke dagtaak samen mochten doorbrengen waren de schoonste van mijn leven.

**Dierbare zoon Daniël en gij vooral mijn lieve schoondochter Christiana,** dank voor uw vele goede zorgen tijdens mijn laatste ziekte. Wees de troost en de steun van uw lieve moeder.

**Dierbare vrienden,** als U ooit mijn echte vrienden geweest zijt, wees dan ook een steun voor elkaar en bijzonder voor al de mensen van Volkegem, die ik tijdens mijn leven zo innig heb liefgehad.

*H. Martinus, patroon van onze parochie, bescherm Volkegem.*

---

Mevrouw Henri GHYSELINCK-DE KEYZER,

*zijn echtgenote ;*

De Heer en Mevr. Daniël GHYSELINCK-ROMAN  
en kinderen, *zijn kinderen en kleinkinderen ;*

De families GHYSELINCK, DE KEYZER, DE VOS  
en DE MEULENAERE.

**BEDANKEN van harte voor de bliken  
van kristelijke en innige deelneming  
hun betoond.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft