

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

ARTHUR GILLIS,
ECHTGENOOT VAN MEVROUW
ANNAIS DE VOS,

geboren te Oosterzele, de 30 januari 1897 en aldaar
godvruchtig overleden, de 4 juli 1965.

Voorzien van de Rechten van onze Moeder de H. Kerk.

Die hem gekend hebben, weten hoe eenvoudig en goed hij was. Hij vreesde de Heer en vluchtte het kwaad, overtuigd als hij was dat, wat men voor de wereld doet, met de wereld vergaat, wat men voor God doet voor eeuwig zal duren. Ziekte en ellende overvielen hem, maar geen klacht kwam over zijn lippen; hij aanvaardde het lijden in volkomene onderwerping aan Gods Wil. Ook zal zijn gedachtenis in zegening blijven.

God is tot mij gekomen door de beproevingen en ik ben tot Hem gegaan door het geloof. (H. Augustinus.)

Hij zag de onverbidelijke dood traagzaam aankomen, doch hij vreesde ze niet, omdat hij God, die hem oordelen zou, altijd gevreesd en gediend had.

Duurbare echtgenote, heb dank voor uw liefderijke zorgen en troost aan mijn lijdenssponde. Van hierboven zal ik voor u bidden om troost en versterking. Wij hopen vast elkaar terug te zien in Gods eeuwige vreugde. Blijf mij indachtig in uw gebed.

Duurbare familieleden en vrienden, gedenkt mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault. Oosterzele - Tel. 70.56.19



Mevrouw Arthur GILLIS.

geboren Annaïs DE VOS ;

Mijnheer Henri GILLIS ;

De familie GILLIS ;

De familie DE VOS .

De familie VAN DE VELDE ;

De familie DE COCK ;

De familie PIENS,

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in
hun rouw, betuigen U hun innige dank.