

Vader in Uw handen beveel ik mijn geest.

+

Gedenk in uw gebeden

MEVROUW

Emma GILLIS

Weduwe van de Heer Sylvain VERMEULEN

Geboren te Oosterzele op 2 november 1905 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethklinik te Zottegem op 5 februari 1981, gesterkt door het ziekensakrament.

Zo is het leven ; God geeft het ons en neemt het terug als het Hem belieft. Als een rijpe gave heeft Hij het leven van deze moeder geoogst. Zij was een goede en werkzame vrouw. Gaarne en met liefde zorgde zij voor haar gezin. Toen kwam de beproeving en het lijden. Jaren belette de ziekte haar alle werk. Gelaten en verduldig heeft zij alle last gedragen.

Troostvol is het sterven als men kristelijk heeft geleefd, want de dood van de rechtvaardige is het einde van de strijd, de voltrekking van de zegepraal en de ingang van het eeuwig leven.

« Indien wij met Kristus lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden. » Deze Evangeliewoorden zijn troostwoorden bij het afsterven van deze gelovige moeder.

Dierbare kinderen en familie, ik dank U voor de genegenheid en de vriendschap. Gedenk mij in uw gebeden en blijf een steun voor elkaar.

Haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
en de families GILLIS, VERMEULEN,
CLAUWAERT en HOEBEKE

**danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw.**

Drukk. De As - Oosterzele - Tel. (091) 62 70 01
Beqr. J. Wanzele - Oosterzele - Tel. 62 56 47