

De goede strijd heb ik gestreden.
Maar voortleven in de harten van hen
die achterbleven is niet sterven.



IN VROOM AANDENKEN AAN

Zuster DOSITHEA

Mej. Gabriëlle GILLIS

van de Zusters van Sint Franciscus van Oprakel.
Geboren te Scheldewindeke op 21 augustus 1912
aan de Heer toegewijd door haar kloostergeloften
op 12 maart 1935,
naar het Vaderhuis teruggekeerd te Oprakel
op 19 januari 1992

Te Michelbeke, Haaltert, Leut, Sint-Agatha-Berchem heeft Zuster Dosithea haar beste krachten gegeven als eenvoudige, hartelijke medezuster. Haar leven werd gedragen door een sterk geloof dat zij van thuis meegekregen had.

Haar diepe godsvrucht was een voorbeeld voor ons allen.

Haar vriendelijkheid gaf ze door aan iedereen die zij ontmoette.

Door haar goedheid, liet ze het gelaat van haar bruidegom schijnen, voor die vele zieken en medezusters. Nooit was haar iets te veel.

Zij kon genieten van iets schoons en goeds.

Haar werkzaamheid was onuitputtelijk totdat de Heer haar krachten deed afnemen.

Met pijn in 't hart hebben wij die lange aftakeling meegeleefd.

Zij heeft haar lijden met edelmoedigheid gedragen. In naam van onze zuster danken wij bijzonder allen die haar met zoveel liefde hebben verzorgd en bijgestaan in haar laatste levensjaren.

Wij danken de goede God voor het voorbeeldig leven van Zuster Dosithea.

De algemene Oversten en Zusters van
Sint Franciscus van Oprakel.

De families GILLIS - JANAERT

danken voor uw gebed en medeleven.

Druk. L. De Ruyver - Brakel