

God is mijn Herder, die waakt over mij.
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
M I J N H E E R

MARCEL GILLIS

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE CAMPENAERE

geboren te Zottegem, de 16 september 1903
en godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent, de 13 september 1967,
gesterkt door de H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Broederschap van O. L. Vrouw
van Deynsbeke.

Oudstrijder 1940-1945.

De duurzame overledene was een eenvoudige en rechtschape man, een trouwe echtgenoot en een goede vader. In alle nederigheid heeft hij de Heer gediend en hij bleef Hem trouw tot in de dood.

Door zijn goedheid en gediensdigheid was hij de beminde vriend van allen die hem kenden.

Lange jaren heeft hij met veel geduld het kruis van het ziektzijn gedragen. Toch zag hij met een stijgend verlangen uit naar het einde van zijn lijden. De Heer heeft het gebed van zijn dienaar verhoord. Moge hij nu ook rekenen op de goedheid en de barmhertigheid van de Heer.

« God, die vergiffenis schenkt en het heil der mensen wilt, wij smeken U, laat de ziel van dienaar Marcel, die uit deze wereld is heengegaan, op voorspraak van de H. Maria, altijd maagd, en van alle heiligen tot de deelname aan de eeuwige zaligheid geraken. Door Kristus, onze Heer. » (Off. v. d. overl.)

Duurbare echtgenote, beminde kinderen, mijn beste dank voor al hetgeen gij jarenlang voor mij gedaan hebt. De band onzer liefde reikt nu tot in de eeuwigheid gedragen door een vurige bede voor wederzijdse steun.

Beste familieleden en gij ook mijn oudwepbroeders, begeleid mij naar de Heer door uw gebed.



Mevrouw Marcel Gillis, geboren Maria De Campenaere, zijn echtgenote.

Heer en mevrouw Willy Gillis-Van Laethem, Heer André Gillis en verloofde mejuffer Mauricette Cousserier, zijn kinderen.

De families Gillis, De Campenaere, De Looze en Van De Castele,

danken U voor de gebeden en deelname in hun diepe rouw.

Drukk. « De Beiaard » Zottegem.