

Voorwaar Ik zeg U: wie gelooft heeft het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MIJNHEER

**RICHARD GILLIS,**

weduwnaar van Mevrouw

**CLARA VAN DRIESSCHE,**

geboren te Oosterzele, de 29 december 1887 en  
er godvruchtig overleden de 30 september 1966,

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden

**OUD-STRIJDER 1914-1918 VUURKRUISER**

**Vereerd met het Oorlogskruis,**

**Herinnerings- en Overwinningsmedaille,**

**meer nog verscheidene Eretekens.**

-----  
Een voorbeeldige en uiterst liefdevolle vader is van ons heengegaan. Diep treuren zij die hem hebben gekend, dankbaar evenwel voor de vele jaren die de Heer hem toestond op aarde door te brengen. De wijze lessen welke hij aan zijn kinderen gaf, de innige en oprechte vriendschap welke velen bij hem genoten, zullen steeds in onze harten voortleven.

Zijn leven kende talrijke wederwaardigheden en ogenblikken van kommer en zorg. Immer vond hij sterkte in zijn geloof, nooit was hij ontmoedigd. Hij was immers een diep kristelijk man, vast in zijn geloof en trouw aan de heilige wil van God.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, voor u heb ik geleefd. Ik dank u voor uw zeer talrijke bliken van genegenheid mij betoond vooral tijdens mijn laatste levensjaren. Ik bid God dat Hij u er voor zegene. Eens zijn we allen samen in het volkomen eeuwig geluk. Bidt voor mijn zielerust.

Duurbare familieleden, gedenkt mij in uw gebeden.

Heer in Uw handen beveel ik mijn geest.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09) 70.56.19.

Mijnheer en Mevrouw Pieter VAN DAMME-GILLIS en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Oscar GILLIS-AELTERMAN en dochter ;  
Mijnheer en Mevrouw Albert GILLIS-DE ROCKER ;

De Familie GILLIS ;  
De Familie VAN DRIESSCHE ;  
De Familie JANNAERT ;  
De Familie DE MOOR,

gevoelig voor uw blijik van deelneming in  
hun rouw. betuigen U hun innige dank.