

Wie goed leeft is altijd bereid.



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

ZULMA GILLIS

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

CESAR VAN DE VELDE

Geboren te Oosterzele de 1 december 1889 en aldaar godvruchtig overleden de 12 november 1961. voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Onze duurzame overledene heeft zich als diep kristene vrouw van haar plichten tegenover haar Heer en Meester trouw gekweten. Zij schikte immers haar leven naar Christus' lering en met liefde onderwierp zij zich aan Gods geboden. Hoe zalig en troostrijk is dit in het stervensuur. Met grote eerbied en liefde zullen we haar nagedachtenis in ere houden. Zo 'n vrouw en moeder te verliezen is de hardste slag die ons kan treffen, maar naar haar voorbeeld berusten wij in Gods aanbiddelike Wil. Wij zijn er vast van overtuigd dat er nu iemand in de Hemel is, die heel bijzonder over ons waakt.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, zeer veel hield ik van u. Ik kan u niet genoeg bedanken voor uwe grote wederliefde, die ik heb mogen ondervinden. Weest sterk en moedig, steunt elkaar en bidt voor mij. Duurbare familieleden, en gij vooral lieve zuster die mij zo offervol bijstond in mijn laatste levensstonden, U dank ik in 't bijzonder. Toont allen samen uw genegenheid door voor mij te bidden.

Jezus, Maria, Jozef.

Mijnheer Cesar Van De Velde,
Mijnheer en Mevrouw Roger Van De Velde-Oosterlinck.
Mijnheer Luc Van De Velde,
Mijnheer Marc Van De Velde,
Mijnheer Frank Van De Velde,
De familieën Gillis, Van De Velde, Van De Velde en Brantegem.

Diepgevoelig aan uw blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden bedanken.

Uitg. J. Hofman