

Heer, laat Uw dienaar nu
naar Uw woord in vrede gaan
zijn ogen hebben thans Uw Heil aanschouwd.

Luc. 2,29



Mogen wij U vragen te bidden voor
ZEER EERWAARDE HEER

VICTOR-JEROME GISTELINCK

Pastoor-deken te Sint-Maria-Horebeke.

Geboren te Nokere op 17 maart 1909.

Godvruchtig overleden te Aalst in de Onze-Lieve-
Vrouwkliniek op 25 juni 1987, gesterkt door het
gebed van de kerk.

Priester gewijd te Gent op 28 april 1935.

Onderpastoor te Opbrakel: 26 september 1935.

Onderpastoor te Lembeke: 20 augustus 1936.

Onderpastoor te St-Maria-Oudenhove: 30 september 1940.

Onderpastoor te Nederbrakel: 13 januari 1945.

Pastoor te Semmerzake: 24 juli 1959.

Pastoor-deken te Sint-Maria-Horebeke: 26 oktober 1967
en pastoor te Sint-Cornelis-Horebeke: 2 oktober 1970 tot
23 december 1971.

"Iedere priester wordt uit de kring van de mensen
genomen en voor de mensen aangesteld ten be-
hoeve van hun verhouding tot God." (Hebr.)

Pastoor-Deken Gistelincx heeft zich totaal toegewijd
aan het werk waartoe God hem geroepen heeft.

Zorg voor de Eucharistie en sacramentele beleving,
ijver voor een waardig kerkgebouw kenmerkten zijn
parochieapostolaat.

Hij was een krachtige man uit één stuk; een rotsvast
geloof was zijn houvast. Hij was een overtuigende
priester met een stalen wil en een verbeterd levens-
inzet, hard en trouw tot het einde. Beginselvastheid,
geestkracht en standvastigheid tekenden en kleur-
den zijn persoonlijkheid. Steeds ging hij recht door
zee, wat het ook kosten moest.

Zijn priesterideaal was de eer van God de Vader in
Christus; zijn streven was de aanbeveling van Sint-
Paulus: "Houdt uw aandacht gevestigd op al wat
waar is, al wat edel is en rein, beminnelijk en aan-
trekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient"
(Fil.4,8).

God, Heer van leven en dood, Gij hebt beloofd dat
ieder mens verrijzen zal tot eeuwig leven. Met deze
belofte nemen we biddend afscheid van Uw plicht-
bewuste priester, wij: de samenhangende familie, Julia,
de toegewijde zorgende huishoudster, de parochi-
anen, de confraters, de kerkraad, de talrijke vrien-
den. Wij geven hem, die Gij op aarde Uw goddelijke
mysterie hebt laten beheren, uit handen in het ge-
loof dat Gij hem bij de hand zult nemen en hem zult
doen herleven, niet alleen in onze herinnering maar
voor Uw Aangezicht in alle eeuwigheid. Amen.

Voor Uw gebed en medeleven, danken U
de families GISTELINCK-VELGHE-BAUWENS.



HEER
IN UW HANDEN
WIL IK RUSTEN