

Zalig de mens die de Heer vreest en zijn
gebeden uit liefde onderhoudt.

†

TROOSTEND AANDENKEN

aan de Heer

Emiel GITS

echtgenoot van Mevrouw

AMANDINE RAVETS

geboren te Ninove, de 9 november 1902
en overleden in de Kliniek te Ninove, de
23 oktober 1969, Voorzien van de HH.

Sakramenten der Zieken en de
Apostolische Zegen.

De duurzame afgestorvene was een goede
kristen, eerzaam en eenvoudig. Niemand
weet zijn einde, noch wanneer, noch waar
noch hoe. Die onzekerheid doet ons waken
over onze levenshouding, dat zij kristelijk
weze, opdat wij bereid wezen voor God
te verschijnen. Zo blijft de berechting tij-
dig ontvangen, een grote genade om ons
met de Sakramentele krachten tot de over-
gang gereed te maken. In echtelijke trouw
en werkzaamheid vonden zijn kinderen
hem doende voor zijn gezin en hun wel-
zijn. De beproeving heeft hem gelouterd
want hij heeft ze kristelijk gedragen.

Dierbare kinderen, nog had ik willen

leven om bij U te zijn, doch de mate van
het lijden was gevuld. Gods wil geschiede.
Ik dank U om uw liefde en kinderlijke zor-
gen. Blijf mij indachtig in uw gebeden,
Leef in eer en deugd.

Beminde Kleinkinderen, vader gaat bij
de Heer. Eert en bemint uw ouders. Bid
voor mij.

Beste broeders, zusters en schoonzusters
ik vraag U als teken van uw liefde en
genegenheid voor mij, uw vurig gebed
voor mijn zielerust. Vaartwel en tot weer-
ziens bij God.

Bid de 4 akten.

De families : GITS, RAVETS, VAN DEN
BORRE en VAN LAETHEM

diep getroffen door uw blijken van
innige deelneming in hun rouw
DANKEN.

De lijkdienst had plaats te Outer, op
maandag 27 oktober 1969 te 9u30. De Sol.
Namis heeft plaats op zondag 9 november
te 7u30.

—
Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove