

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij,
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen;
en alles wat hij was voor u en mij.

(Anton van Wilderode)



Dankbaar gedenken wij
de heer

MICHEL GLAS

echtgenoot van mevrouw

LAURA BAELE

geboren te Velzeke op 30 januari 1914
en in familiekring godvruchtig overleden
te Velzeke-Zottegem op 28 juli 1989,
gesterkt door het sakrament der zieken.

ERE-VELDWACHTER van de STAD ZOTTEGEM
OUDSTRIJDER 1940-45

vereerd met verscheidene eretekens.

De families GLAS - MACHTELINCKX

en BAELE - VAN STERTHEM

danken U oprecht voor uw
gebed en medeleven.

"Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij" leert ons de dichter, vandaag waarachtig door ons erkend, in onze gedachtengang over Michel. Er is inderdaad iets stilgevallen, iets voorbij, dat wij hebben gezien in de dagen dat wij hem bezig zagen: stil, met de dingen rondom in zijn doen en laten, zoals wij hem in de dagen, door de gewone gang van zaken, aan het werk vonden, met veel aandacht aan de kleine dagelijkse dingen, die de uren en dagen en weken vulden in een gestadige opeenvolging van kleine toegewijde zorgen.

Zo verliepen zijn laatste jaren, want zijn gezondheid was niet meer wat het zijn moest. Er was een soort berusting en een overwonnen zijn, een toegeeflijk aanvaarden.

Wellicht bewaarde ook hij de herinneringen aan de tijd, toen hij, als veldwachter in de dagelijkse omgang met zo vele mensen, de vreugde beleefde van de vriendschap. Het zijn beelden uit een voorbije tijd. Beelden van de buitengemeente, waar iedereen iedereen kent, en waar men met begrip voor elkaar bereid is tot dienstvaardigheid.

Michel, elke naam heeft een betekenis. Uw naam betekent: Wie is als God? Dit moment zult gij weten meer dan wij, wat het antwoord is. Wie is als Hij, waarvan wij weten en geloven dat Zijn naam ook Vader is, en Almacht, en Hij die er altijd is voor elke mens... die er dus ook is voor u, Michel.

Dat zijn voor ons troostende gedachten, want beter dan gelijk welke mens, weet God te lezen in de diepste dingen van Michel.

Laat ons herinneren ook nu een bidden worden, in het bewaren van de beste liefste en schoonste dingen van wat Michel is geweest voor ons.

Drukkerij Melckebeke Zottegem
Begravenissen Funeralia, Noordlaan 81, Zwalm