

God, wees ons genadig en zegen ons,  
toon ons het licht van uw aanschijn  
opdat men op aarde uw wegen leert,  
in alle landen uw heil. (Ps. 67)

†

Dankbare herinnering aan

## Aimé GLORIEUX

echtgenoot van Orpha WAEGEMAN

Hij werd geboren te Munkzwalm op 13  
februari 1910 en is vrij plots overleden te  
Oudenaarde op 1 januari 1987, begeleid  
door het gebed der Kerk.

Rustend schoolhoofd, lid van Oud-strijders-  
en gepensioneerdenvond.

Vermerkt met

De Burgerlijke medaille 1e klasse.

Het Burgerlijk kruis 1e klasse.

De Gouden Palmen der Kroonorde.

De herinneringsmedaille van Z. M. Albert I.

Heer onze God, over alle grenzen heen  
hebt Gij uw heerlijkheid geopenbaard.  
De Wijzen hebben uw ster gezien,  
de volken der aarde uw licht aanschouwd.

Laat uw Zoon onze leidman zijn  
op onze pelgrimstocht naar U.

Mogen allen uitzien naar uw licht  
en de weg vinden naar uw koninkrijk.  
(openingsgebed Openbaring des Heren)

Midden in het licht van Kerstmis  
en de vreugde om het nieuwe jaar  
is Aimé van ons heengegaan.

Het valt moeilijk om te dragen  
als feest en pijn zó elkaar raken.

Toch willen wij U, Vader, dankbaar zijn  
om het waardevolle leven onder ons  
van deze goede man en vader,  
grootvader, familielid en vriend.  
Met kennis en rustige wijsheid  
heeft hij generaties leerlingen  
begeleid op de weg naar mens-woorden,  
velen met raad en daad bijgestaan  
en van harte in hun wel en wee gedeeld.  
Hij bleef begaan met het welzijn  
van degenen die hem omringden  
en dankbaar om elke nieuwe dag  
die hem, spijt wankele gezondheid,  
in gezin en vriendenkring gegund werd.

God, laat hem ten volle uw Licht zien,  
nu zijn levenstaak onder ons voleind is,  
al hadden we hem graag nog lange tijd  
in ons midden willen behouden.  
Zegen allen die hem in uw Naam weldeden  
en help ons het goede uit zijn leven  
biddend en werkend in ere houden.  
Breng ons zó eens weer samen bij U,  
in de vreugde van uw Koninkrijk.

"Zij die er velen onderwezen hebben  
zullen schitteren als sterren  
in de eeuwigheid".

O.-L.-Vrouw van Rozebeke, bid voor ons.

Orpha Waegeman, kinderen en kleinkinderen,  
De families Glorieux-Goorix en  
Waegeman-Van Der Haeghen,  
danken voor uw deelneming en gebeden.

Rouwcenter pvba 'Funeralia', Noordlaan 81,  
9630 Zwalm - Tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31

*Bain, Anne, Eddy*

*8.10.1/87 d.1030 Rozebeke*