



TOT VROOM AANDENKEN AAN DE ZIEL VAN  
MEVROUW

## MARTHA GLORIEUX

weduwe van **OMER DE STERCKE**,

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 20 mei 1905  
en godvruchtig overleden te Zottegem-Erwetegem  
op 19 juni 1978, gesterkt door de H. Sakramenten  
der zieken.

---

Wij willen op dit ogenblik, nu wij moeder moeten afstaan, eerst en vooral dankbaar zijn. Dankbaar om wat zij voor ons heeft mogen zijn. Dankbaar omdat ze ons een voorbeeld heeft gegeven van een grote levensmoed. Ze was een moedige vrouw en heeft haar leven niet gespaard; ze was voor ons een spoor van goedheid en zorg.

Wij weten en vertrouwen dat haar zal geschieden wat ons is toegezegd: dat niets van al het goede en het schone dat wij in de dierbare moeder nu moeten missen, verloren zal gaan, maar dat het zal opgenomen worden in haar voortbestaan.

Ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan Hem te onderwerpen.

(Uit de brief van de heilige Paulus)

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, met blijde voldoening heb ik mogen ervaren wat het betekende u in mijn leven te hebben. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt, vooral in mijn oude dag. Nu ik van u ben heengegaan bij de Heer, vergeet mij niet in uw gebeden.



De families **GLORIEUX, DE STERCKE,**  
**ROOS en VAN DER STRICHT,**

danken U van harte voor uw blijken van  
christelijke deelneming in hun rouw.

---

Druk. W. Leenaert - Erwetegem