

Hij is in enen hogen ouderdom en vol van jaren gestorven na in de vrees des Heren geleefd te hebben.

†
BID VOOR DE ZIEL

van
Mijnheer
Theophiel GLORIEUX

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Sylvie VAN AUDENARDE

geboren te Roborst de 26 Augustus 1859 en godvruchtig overleden te Munkzwalm de 31 Januari 1954, gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Xaverianengenootschap.

De vader die gij beweent, laat u het voorbeeld van een waar kristelijk leven. Hij wandelde onberispelijk in Gods geboden. Hij was een man vol van geloof, eenvoudig en rechtzinnig en hij heeft in vrede en gerechtigheid gewandeld.

In gezegenden ouderdom is hij gestorven volkomen aan Gods H. Wil onderworpen. Wij hadden hem lief om het goede, dat hij voor ons gedaan heeft, hij was een brave echtgenoot, een goede vader, grootvader en overgrootvader. Zijn gedachtenis zal in ons geheugen en onze gebeden bewaard blijven.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, broeder, zuster, bloedverwanten en vrienden vaartwel. Ik heb het einde mijner levensbaan bereikt. Ik verlaat deze aarde voor het Rijk van eeuwig geluk, ik ga bij moeder in den Hemel. Hebt dank voor al uwe liefde en onvermoeibare zorgen die gij mij in mijn leven en vooral in deze laatste dagen bewezen hebt. Volgt de voorbeelden die ik u gegeven heb, blijft getrouw aan God, bemint elkander en bidt voor mij.

GEBED

O Heer, wij bidden U, wees genadig de ziel van Uwen dienaar Theophiel, en wil haar, die Gij verlost hebt uit de ijdelheid van dit sterfelijk leven, een deel geven in de eeuwige zaligheid, door Jezus Christus, Onze Heer. Amen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

Mijnheer Emiel GLORIEUX,
Mijnheer en Mevrouw Oscar VAN GLABEKE-GLORIEUX en kind,
Mijnheer en Mevrouw Cyriel GLORIEUX-MINNAERT en kinderen,
Mijnheer en Mevrouw Maurice GLORIEUX-SCHERLIPPENS, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Georges GLORIEUX-VERCRUYSSSEN, kinderen en kleinkinderen,
De families GLORIEUX, VAN AUDENARDE, DE BOCK en SEGERS.

Bedanken U van harte voor uw welwillende deelneming en godvruchtige gebeden.

Druk. R. De Langhe, Oudenaarde