

„Gij zult juichen, ook al hebt ge nu voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.”
(1 Petr. 1,6)



Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God, onze Vader

Mevrouw Adrienne GODAERT
weduwe van de heer Omer MATTHIJS

Zij werd geboren te Viane op 14 januari
1906 en er plotseling tot haar Schepper
teruggeroepen op 21 augustus 1982,
voorzien van de Ziekenzalving
„in extremis”.

De families

GODAERT, MATTHIJS,
VAN DEN BERGEN, WEEK en
GABRIELS

danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebed.

Druk. Haelterman - Waarbeke

Heer God,
Gij doorgrondt het hart van de mensen,
Gij alleen weet hoe deze vrouw leefde
in geloof en vertrouwen op U;
hoe zij zorgde voor haar gezin
waarvan geliefden haar vroeg ontvielen;
hoe zij tot op hoge leeftijd
werkte en begaan was
met kinderen en kleinkinderen;
hoe zij bij ziekte
niet wou tot last zijn;
hoe zij met volharding bad
bij ziekte en tegenslagen;
hoezeer zij eronder leed
niet te kunnen werken.

Heer,
Gij ziet in het verborgene
haar goede wil, haar liefde en zorg,
neem Gij haar op
in Uw blijvende liefde
bij diegenen, die haar voorgingen
en die zo diep in haar hart
gegrift waren.
Dank U, Heer,
voor alles wat Gij haar gegeven hebt,
voor alles wat wij van haar ontvingen
voor alles wat wij voor haar mochten doen.
O.-L.-Vrouw van de H. Stede, bid voor haar.