

Als herinnering aan de dag waarop omringd door liefdevolle zorgen voor altijd in Gods liefde werd opgenomen.

†

De Heer

ARMAND GODAERT

echtgenoot van
Mevrouw Cecile Van Damme,

geboren te Viane op 22 december 1905
en godvruchtig overleden op 16 juli 1989
in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen.
Voorzien van de HH. Sakramenten
der Zieken.

Weggaan

*Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.*

*Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.*

(Rutger Kopland)

Je weggaan stemt ons zeer droevig: wij zullen je missen in ons midden. Want steeds was je bezorgd om ons welzijn en dat sterkte ons. Rust en vertrouwen straalde je uit, want problemen wist je te relativeren. Met milde humor en ook weemoed kon je vertellen: altijd luisterden we geboeid hoe je herinneringen ophaalde over al die mensen die je kende. Nu zal je in onze herinnering voortleven. Dit rijkge vulde leven, steeds hunkerend naar menselijk contact, zal ons blijven met blijheid vervullen.

Maar ook je vele vrienden zullen in dankbaarheid aan je blijven terugdenken.

Onze Lieve Heer, bidden wij dat hij je in zijn hemelse vrede moge opnemen.

De families

GODAERT, VAN DAMME,
LANOY, PAELEMAN,

danken U voor uw deelneming in de rouw.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel