

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

**Gustaaf GODAERT**

Weduwnaar van Mevrouw

**EULALIE LANOIT**

geboren te Viane, den 30 October 1869 en aldaar  
godvruchtig overleden den 19 Juli 1945, voorzien  
van de H. H. Sacramenten der stervenden.

*Hij was lid van het H. Aanschijsn.*

Hij was een overtuigde christen, een  
voorbeeldige echtgenoot, een zorgvolle en  
teerbeminde vader, en hij leefde gelukkig  
in het midden eener familie die hem om-  
ringde met diepen eerbied en dankbare  
liefde. Zijn talrijk gezin, aan wier opvoe-  
ding en toekomst hij zich zoo gulhartig had  
toegewijd, was hem als een eerekroon.

Geliefde kinderen, gedenkt mijne lessen,  
mijne voorbeelden, mijne liefde, mijne zor-  
gen om u tot eenen stoffelijken en geeste-  
lijken welstand te brengen; blijft steeds  
elkander hartelijk liefhebben. Bidt samen  
met uwe kinderen voor vader en moeder  
alle dagen uws levens.

Jesus, Maria, Jozef.

7 j. afl.

R. I. P.

De familiën GODAERT, LANOIT,  
DE MECHELEER, DE LAUW.

*zeer gevoelig voor de blijken van deel-  
neming hen betoond bij 't afsterven van  
hun beminde vader, schoonvader,  
grootvader, broeder, schoonbroeder,  
oom en bloedverwant,*

DANKEN U.