

*Omdat God niet overal tegelijk kon zijn,  
heeft Hij de moeders geschapen!*



Dit weze U een vroom aandenken aan

M E V R O U W

## **Maria Margaritha Godaert**

echtgenote van de Heer  
MARCEL DE BLESER.

Zij werd te Viane geboren op 24 juli 1912 en is rustig ontslapen op 22 maart 1987 in het Stedelijk Ziekenhuis van Geraardsbergen, gesterkt door de Heilige Sacramenten van de Heilige Kerk.

---

*De families*

*GODAERT, DE BLESER,  
VAN DEN BERGEN en VANDERPUTTEN  
danken U om uw gebed en medeleven.*

Na een gevuld leven, steeds in de weer, is moeder als een gelovige vrouw overgegaan naar het eeuwig leven.

Dank U, Heer, om de gave van zulk een moeder.

Zij was moedig en volhardend in de zorg voor haar gezin. Was het moeilijk, had zij pijn, zij wou er niemand mee tot last zijn. Helpen was haar leven, tot de laatste dagen toe.

En of het nu vrienden waren die op bezoek kwamen, of zij haar kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen rond zich geschaard zag, zij was diep gelukkig in hun midden, geliefd door iedereen, om haar bemoedigende attentie, om haar milde hartelijkheid.

Omdat wij haar met vader bij ons mochten bewaren tot na hun gouden huwelijksverjaardag, leeft blijvende dankbaarheid in ons hart. Wij zullen haar missen, zij kon ons toch zo gemeend steunen in al onze inspanningen!

Vredebrengen was een kunst die zij beheerste. Moge zij voor ons allen blijven zorg dragen.