



**GEDENK IN HET H. MISOFFER EN IN UW  
VROME GEBEDEN DE ZIEL VAN**

**DE HEER**

**Emiel GODDYN**

echtgenoot van Mevrouw

**Louise GOSSEYE**

geboren te Oprakel op 24 mei 1895 en god-  
vruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek  
te Oprakel op 4 maart 1970, voorzien van de  
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen in het stervensuur.

**Oudstrijder 14-18.**

Met dezelfde eenvoud, waarmee hij de rijk-  
ge vulde dagen van een werkzaam leven heeft  
doorgemaakt, is deze man het eeuwig leven in-  
getreden.

Zijn leven was een voorbeeld van oprechte  
eenvoud en grote werkkraft. Steeds was hij  
de sterke steun van zijn echtgenote en zijn  
kinderen, tot het oogenblik dat hij ziek werd.  
In zijn ziekte klaagde hij nooit, maar zocht  
zijn steun in de kracht van de Vader die in  
de hemel is. Bij zijn levensavond werd hij diep  
beproeft, als het goud in de smeltkroes, om  
door het lijden zich te louteren en los te  
maken uit de banden van het aardse, zodat  
hij kon er naar te verlangen ontbonden te  
worden om eeuwig met Christus te leven.

Wij bevelen dan ook zijn ziel aan Gods barm-  
hartigheid aan, die haar door de oneindige  
verdiensten van onze Heer Jezus Christus en  
door de voorspraak van onze moeder Maria,  
in genade gelieve te ontvangen en toelate tot  
het aanschouwen van God zelf in zijn aanbide-  
lijke Drieëenheid.

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families GODDYN, DE GROOTE, GOSSEYE,  
VAN WAEYENBERGE,

danken u voor uw blijken van deel-  
neming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Hoogstr. 21, Ned.