

Geloofd zij Jezus Christus, Amen.



BIDT VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

REMI GODDYN

weduwnaar van Mevrouw

Sidonie Vanderheyden

geboren te Oprakel, de 17 juli 1871 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Goefderinge, de 18 april 1956
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Kostbaar in de ogen van God is de dood der
rechtvaardigen, want hun werken volgen hen.

(Boek der veropenbaring)

Beter dan een aanhoudende ziekte is een zalige
dood. Deze immers is het einde van de arbeid, de
voltrekking van de zegepraal, en de ingang tot de
eeuwige zaligheid. (H. Bern.)

God zal de mens loon naar werken geven, en Hij
zal iedereen volgens zijn verdiensten behandelen.
(Job. 34,2)

De duurzame overledene had een goed hart; im-
mer met iedereen vriendelijk in de omgang; diep
godvruchtig, gaf hij het goede voorbeeld aan vriend
en kennis; doch zijn kloeke gesteltenis had de laatste
tijd achteruitgang geboekt; hij was gelukkig de
laatste H.H. Sacramenten te mogen ontvangen, en
hij is rustig in de Heer ontslapen : God hebbe zijn
vrome Ziel !

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij hebt uw
Ouders altijd zien ter kerke gaan. Nooit beklagt
het de mens zijn christen plichten te hebben voldaan
blijft steeds allen getrouw aan uw H. Geloof en bidt
voor Vader en Moeder.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.



De familiën

GODDYN-VANDERHEYDEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. M. De Vos, Koster, Overboelare