

"Wees waakzaam: Gij weet niet wanneer de Heer komt..." Evangelie.



GEOVIG AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Gerard-Richard  
GODICHIABOIS**

echtgenoot van Mevrouw  
Laura BAEYENS

geboren te Oosterzele op 29 november 1900 en  
aldaar schielijk overleden op 22 september 1987,  
gezalfd met de H. Olie «in extremis». Begeleid  
door het gebed van de Kerk.

Oudstrijder 1940-1945.

Lid van de Bond der Gepensioneerden-Oosterzele.

Ieder mens is vol van waardevolle mogelijkheden,  
tot zeer veel in staat. Ieder mens is broos als  
riet, kwetsbaar in geest en lichaam. We dragen  
in ons al het beste en al het pijnlijke.

Jezus zelf, Gods Zoon, die ons in dat soort be-  
staan zette, heeft al deze menselijke vreugden  
en pijnen vervuld met Zijn Beloften en Zijn Toe-  
komst: "volgt mij,, zegt Hij. Wat verlangt Hij  
dan van ons in ons leven? Dat wij van goede  
wil zijn om te doen wat goed is en om te over-  
winnen wat kwaad is. Dat wij in ons leven Zijn  
Wil binnenlaten en Hem vragen: "verlos ons  
van het kwade".

Gerard, een mens van goede wil, die met men-  
sen de levensweg kon en wilde gaan, wist dat  
God daarmee te maken mag hebben, kruisen  
droeg waar ze te dragen waren en er het beste  
wou van maken, Zonder iemand in de weg te  
lopen. Rust nu in Gods vrede!

Beste Laura, Gij hebt mij daarin terzijde gestaan  
en naar best vermogen alle wél en wee méé-  
gedragen. Heb dank daarvoor. Dat God nu ook  
U van het kwaad moge behoeden!

Beste Kinderen met Uw gezinnen, U moge het  
in de vrede van God goed stellen. Blijf mekaar  
dichtbij.

Beste Familieleden, Buren en Vrienden, ik was  
graag bij U. God zij met U in Uw leven.

Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons nu  
en in het uur van onze dood. Amen.

De families :

GODICHIABOIS, BAEYENS, PERREMAN  
en VERLIEFDE,

danken U voor uw deelneming in rouw en  
gebed.

---

Uitg. De Brauwer-De Mulder - Oosterzele  
Begrav. J. Wanzele - Oosterzele