

In vreedstijl begraven de kinderen hun ouders,  
In tijd ven oorlog begraven de ouders hun kinderen.

*De menschen hebben hier hun werk van haat voltooid.  
De levensheerlijkheid met walg van wraak getooid,  
En op de schoonheid van de jeugd een vloek geworpen.*

Vergaan, beloften van het schoonste lentetij,  
De Dood heeft hier triomf gehuild, en danst, helsch bij.

BID VOOR † DE ZIEL  
van

Albert-Petrus GODITIABOIS

zoon van

LEOPOLD & MARIE DE CREMER

geboren te Ophasselt den 22 Augustus 1923, neergekogeld  
door een lid van de Gestapo op 2 Augustus 1944 en overle-  
den daags nadien te Opbrakel, na gesterkt te zijn door de  
H. H. Sacramenten.

Dinsdag avond is het ontzettende gebeurd. Albert was in den  
avond bij geburen gezellig aan 't praten. Best was geweest  
maar stillekens binnen te blijven en te wachten naar den slaap  
die toch wel komen zou al ging het geronk boven de hoofden  
onverminderd voort. Maar toch wat zou hij vreezen in een goed  
gebuurte, hij die zelf vrij was van elke misdaad.... Op eens  
weerklinken drie schoten, twee kogels treffen Albert in den  
buis, een derde wondt zijn knie. Zijn gezellen draaien rond en  
weten niet waarnaar toe keeren. Vader Goditlabois komt toege-  
loopen. Vader a.u.b. draag me weg. En vader die meer dan ge-  
wonen moed noodig heeft om zijn geconcentreerden haat te  
bedwingen hief zijn zoon op zijn schouders en ging en kroop,  
omhoog en omlaag, wroette met hem voort in den stille necht,  
soms zakten zijn knieën diep in den weeken grond. Het was bij-  
na met bovenmenschenlijke Inspanning dat hij, en hoeverre I  
zijn bloedende last voortsleepte. Bloed I ja, van uw schoonste  
bloed, o Viaanderland, van 't uwe moedige vader en diep be-  
proefde moeder. Albert, en uw groot aantal kinderen strekken  
u tot eer en tot grooten lof. Moge de Hemel vergelden., wat de  
aarde verwoest!

Vader, Moeder, Broeders en Zusters bidden we samen :

In Paradisum deducant te Angeli...

Uitgever R. De Vos, Ophasselt

De Families GODITIABOIS, DE CREMER, VAN DEN  
BOSSCHE en MAES

danken hartelijk voor de talrijke blijken van  
deelneming die zij ontvingen bij 't afsterven  
van hunnen diepbetreurden overledene

Mijnheer ALBERT-PETRUS GODITIABOIS.