

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij geloofd zal leven, ook al is hij gestorven. (Jo. 11-25)



Moge de Vader in de eeuwige vreugde opnemen

Mevrouw

Suzanne GODITIABOIS

echtgenote van Mijnheer

Robert Machtelinckx

geboren te Ophasselt, op 21 september 1921,
gestorven te St.-Maria-Lierde, op 23 april 1968,
versterkt door de Sakramenten van de zieken
en de Apostolische Zegen.

God, wij bidden U voor onze dierbare overledene Suzanne, nu haar lichaam is verstart willen wij toch haar naam levend houden in ons midden, maar wij weten hoe zelfs dat onmogelijk is; zij zal nog dieper sterven in ons, haar naam zal inslapen in onze herinnering en ook de droefheid zal ons ontnomen worden, wij zullen verder leven zonder haar.

Wij bidden U dat zij levend bij U, mag waken over ons; dat zij onze voorspraak, ons gebed mag zijn bij U; dat zij onze namen in herinnering mag brengen zonder ophouden, zoals Jezus Christus doet, een mens naast U, in al uw eeuwigheid.

Wij danken U voor de geliefde echtgenote en moeder die nu plotseling uit ons leven is weggefallen.

Wij danken U voor de liefde die van haar is uitgegaan, voor het goede dat zij geleerd heeft, voor de opvoeding die zij meegegeven heeft, voor het huiselijk geluk dat zij bewerkt heeft.

Wij danken U voor alles wat zij gedaan heeft voor haar familie, vrienden en kennissen.

Wij danken U voor al het schone en edele, de pijn en de vreugde, de beslommingen en beproevingen die elk mensenleven meebrengt.

Wij vragen en smeken U, vergeef alle zonden, tekorten en fouten van mijn dierbare echtgenote, onze lieve moeder, tante, zuster, schoonzuster en schoondochter. Wij bidden U ook voor ons zelf die door dit sterven worden beproefd, dat wij het verlies niet wegpraten, niet ontvluchten, maar het ook niet koesteren, zó dat het ons verstikt en eenzaam maakt.

Heer God, geef dat wij ons opnieuw durven toe-
vertrouwen aan dit leven.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families GODITIABOIS,
MACHTELINCKX,
DE CREMER,
WATTE.

Uitg. Surdiacourt St.-Maria-Lierde