



De vredige Rust van de Heer is gekomen over  
MIJNHEER

## **Théophile GODITIABOIS**

weduwnaar van Mevrouw  
**Anna VAN WIJMEERSCH**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria VANDERSTRICHT**

geboren te Nederbrakel op 23 augustus 1890 en  
er godvruchtig overleden op 13 december 1968  
voorbereid door de HH. Sacramenten en de  
Pauselijke Zegen  
Oud-Strijder 1914-1918

---

Vredige rust straalde van het gelaat van vader toen zijn laatste en pijnlijkste strijd was gestreden na een leven zonder rust of verpozen in dienende liefde voor de zijnen. Met eerbied en fierheid zullen wij hem blijven gedenken, de goede echtgenoot, de geliefde vader, de dappere werk- en strijdmakker en de gulhartige vriend. Nooit scheen hij vermoeid te zijn, ondanks het zwaarste werk, thuis en in de mijnen, dag en nacht, met zijn vele kinderen. Integendeel, hij was altijd een opgeruimde vriend, die de lasten van de dagtaak verlichtte door zijn weldoende levensblijheid. Danken wij God voor zulke toegewijde echtgenoot en vader en goede vriend. Toen de tijd van rust gekomen was, verheugde hij zich in het geluk van zijn kinderen, die elk, naar zijn voorbeeld hun weg door het leven vonden. Naar het einde toe, was het voor hem de zwaarste strijd in ziekte en pijnen, die hem afmatten en het uiteindelijk toch zouden halen op zijn ijzersterk gestel. In volle vertrouwen en gelovige berusting tegenover God, is hij de weg gegaan naar het Eeuwig Geluk, waar hij voor altijd rust

en vrede zal mogen vinden en waar hij ons wachten zal voor de blijvende vereniging in onvergankelijke vreugde.

De families GODITIABOIS, VANDERSTRICHT,  
VAN WIJMEERSCH, VAN TWEMBEKE en  
SOURDIACOURT,

danken U voor uw blijken van  
deelneming.

---

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel