

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Victor GODITIABOIS

echtgenoot van Mevrouw

YVONNE GOSSEYE,

geboren te Nederbrakel op 4 oktober 1912 en er
godvruchtig overleden op 14 oktober 1962,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Gebed van de begrafenis mis :

O God, wie het eigen is altijd U te ontfermen en
te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel
van uw dienaar, die gij heden uit de wereld hebt
genomen, lever haar niet over in de handen van
de vijand, en wil haar niet vergeten, maar laat ze
door de engelen opnemen en naar het hemelse va-
derhuis voeren, door Kristus onze Heer.

De duurzame overledene heeft zijn leven en ge-
zondheid gegeven voor zijn gezin. Hij was een
moedig man, ook in het vervullen van zijn kris-
telijke plichten. Hij die er steeds aan hield op wit-
te donderdag de Heer te ontmoeten, en daarvoor
een grote inspanning wilde doen, heeft het geluk
gehad tot zijn grote steun en opbeuring, de Heer
en ook de hemel in zijn huis te hebben, enkele
dagen voor zijn opgang naar de eeuwigheid. Het
was schoon en troostend een gelovige als hij te mo-
gen berechten.

Duurbare kinderen en familieleden, voor U gaat
het leven verder. Mijn zware werk is voor U niet
te veel geweest. De Heer weze nu mijn beloning.
Ik dank U voor de geduldige zorgen en de tedere
liefde waarmee gij mij hebt omringd. Blijft mij ge-
denken in uw gebeden en tot weerziens allen in
de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.



De Families GODITIABOIS, VAN WYMEERSCH,
VAN DER STRICHT, GOSSEYE en DE COSTER,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming en danken
U.