



Bid voor de ziel van

Mijnheer

ADELSON GODIJN

echtgenoot van Mevrouw

Amandine Sidonie Doclo

geboren te Everbeek op 15 december 1901 en overleden in het Stedelijk Hospitaal te Geraardsbergen op 22 oktober 1977, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij zijn geschapen om eeuwig te leven en hier op aarde hebben wij geen blijvende woonplaats maar zijn wij op doortocht naar het hemels Vaderhuis, dat onze eeuwige bestemming is. Bij het heengaan, uit deze wereld, van onze duurzame overledene staan wij eens te meer vóór deze grote waarheid. Terecht, wij treuren om iemand die ons duurzaam was, maar in geloof mogen wij vertrouwen dat voor hem een nieuw en beter leven aanbroken is.

Wij zien terug over het voorbije leven met zijn goede, maar ook met zijn moeilijke dagen, en wij zijn onze duurzame overledene dankbaar voor al het goede dat hij deed in zijn oprecht verlangen om een goed echtgenoot, om een goede vader te zijn. Grootmoedig heeft hij de tegenheden in dit leven gedragen. Moge de Goede God hem lonen om het schone in zijn leven en hem grootmoedig ook vergiffenis schenken om zijn fouten. Bidden we daarom de Heer om zijn erbarmen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank u om alles wat gij voor mij geweest zijt en om de vele kommervolle zorgen. Denkt nog dikwijls aan mij in uw gebeden opdat de Heer van leven en dood mij moge opnemen in het hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b. v. o.

De families

**GODYN, DOCLO, DEGROOTE en
VANDENBORRE**

zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming danken U oprecht.

.....
Druk. Modde Everbeek