

God heeft ons voor het leven geen kalme reis beloofd, wel voor de kristen een behouden aankomst.

+

Dankbaar aandenken aan de

HEER

## **Alfred, Alfons GODIJN**

Geboren te Opbrakel op 17 januari 1902 en godvruchtig overleden op 10 september 1980 in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel. Gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de St.-Jozefsgilde te Everbeek.

Oud worden is het verlangen van elkeen; oud « zijn » en alléén kan wel eens ontgoochelen, want met de jaren komt gewoonlijk de aftakeling, de verzwakking van onze zintuigen en onze levenskrachten, zodat het leven gaandeweg meer last dan lust betekent...

Gelukkig dan de man die alsdan nog zijn thuis heeft, waar hij omringd en verzorgd wordt, door blijken van genegenheid en vriendschap van getrouwe en edelmoedige familieleden en kan genieten van een goede levensavond.

Na de dood van zijn beide broers, was en bleef Alfred, alleen achter en was door alle wisselvalligheden van het leven nog een gelukkig man op zijn klein en geliefd bedrijf. Met fierheid kon hij terugblikken op een leven

van plichtsbesef, werkzaamheid, zowel in de mijn als later voor zijn zaak en boerderijke, gelegen in een gezond natuurschoon.

Rustig en vredig, na een langdurige ziekte, nam de goede man afscheid van het leven, God en zijn trouwe medemensens dankend voor leven met harde en blijde dagen, gerijpt door offer en zorgen, die ieder mens met het vorderen der jaren sterker aangrijpen, zo groeide Alfred stilaan los van deze wereld, om voor altijd op te gaan naar God, de Heer.

Mijn dierbare Robert en uw gezin, mijn oprechte dank voor uw trouw, uw jarenlange toewijding, voor de gelukkige oude dag in uw midden doorgebracht. Dank voor alles. God lone het U en beware U. Mijn dierbare familie, vrienden van de St.-Jozefsgilde en allen die me in uw vriendschap en genegenheid hebben verblijd, mijn dank.

Bewaren wij die onverbrekbare banden door een goed gebed. Tot weerziens

NAMIS : op zondag 28 september te 10 u. in in de parochiekerk van Opbrakel.

De families GODIJN-MODDE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel