

Zachte ochtendnevelen, vallende bladeren
een laatste zonnegloed, een stervend seizoen.

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

Gerard GODIJN

echtgenoot van Mevrouw Simone FLAMEE.

Hij werd geboren te Oprakel
op 19 september 1924 en is plots thuis overleden
op 3 november 1989, gezalfd met de H. Olie
in «extremis».

Werkweigeraar in de oorlog 1940-1945.

« 't Is stil geworden in huis, nu je er niet meer
bent, doch... je hart blijft bij ons, alles spreekt
over jou, je hebt tot het einde volhard ».

Een nieuwe dag brak aan, onbewust wat hij ons
ging brengen en plotseling in het avonds uur ben
je stil heengegaan. Dit heeft verslagenheid en
droefheid gebracht in een familie die zich
afvraagt « waarom, waarom toch » moest dit
gebeuren. dit is een vraag waar men bij stil-
staat en het nauwelijks kan geloven, als men
een echtgenoot en vader plots verliest. Dit is
het noodlot, men moet het aanvaarden, het komt
als een dief in de nacht.

Door ziekte getroffen heeft hij nog vele jaren
tussen de zijnen mogen vertoeven. Dank zij
de steun van zijn vrouw, kinderen en klein-
kind Andy. Vooral zijn vrouw heeft oneindig
veel voor hem gedaan; zij is een toonbeeld
voor velen door haar jarenlange toewijding en
bezorgzaamheid, niets was te veel voor haar,
dag en nacht was zij paraat aan zijn ziekbed en
nooit heeft zij geklaagd.

Helaas eens komt de tijd dat wij het aardse
moeten afleggen voor het hemelse.

Beste familieleden en vooral lieve vrouw, kinderen
en kleinkind, mijn laatste wil is in vervulling
gegaan, ik ben tussen jullie mogen heengaan.

Heb sterkte en steun aan elkander en draag vooral
zorg voor uw lieve moeder die zo veel voor
mij gedaan heeft.

Ik ben opgenomen in herinnering bij de Heer,
eens zullen we elkaar terugzien wanneer Gods
wil zal geschieden op aarde zoals in de hemel.

Ook dank ik mijn toegewijde huisarts en het
verplegend personeel die mij vele jaren hebben
verzorgd.

Hij ruste in vrede.

Dit is een teken van genegenheid en blijven
aan je denken :

je vrouw, kinderen en kleinkind
Simonne, Linda, Guy en Andy.

De families

GODIJN - FLAMEE,
CAROBEL - RAMSDAM,
danken U.

Namis : Zondag 19 november 1989 om 10 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel