



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Marcel, Frans GODIJN

levensgezel van wijlen Alice BASSELIER

geboren te Everbeek op 4 maart 1917
en overleden in het U.Z. te Gent
op 10 december 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

GODIJN - DEGROOTE
danken U voor uw gebed
en medeleven.

Namis op zondag 29 december 1996 om 9.30 uur.

In de donkerste dagen van het jaar is onze duurzame overledene van ons heengegaan. Nu wij met zoveel hoop uitkijken naar het grote feest van vrede, kerstmis, nu wij uitkijken vol verlangen naar het nieuwe jaar, nu juist is Marcel overgegaan van dit aardse leven naar het eeuwige leven bij de Heer.

Sterven is afscheid nemen van alles wat ons hier op aarde heeft bekommerd, van alles wat wij liefhadden, van alles waar wij eerlijk naar gestreefd hebben met vallen en opstaan.

Bidden wij daarom tot de Heer voor het vele schone in zijn leven, dat Hij hem daarom duizendvoudig moge belonen. Bidden wij ook de Heer om barmhartigheid voor zijn tekorten.

Gij allen die mij duurzaam zijt geweest, vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.