

Gelijk het de Heer heeft behaagd, zo is het geschied; de Naam des Heren zij gezegend.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**RENÉ - JOSEPH GODIJN**

geboren te Oprakel, de 2 juli 1906 en er overleden de 14 november 1958, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Verraderlijk en onmeedogend heeft de ziekte toegeslagen en in de lente zijner dagen werd hij weggerukt van alles wat hem duurbaar was. Diep is de wonde die Gij ons toebrengt, o Heer, doch niet onze maar Uw H. Wil geschiede.

De dierbare overledene was eenvoudig, oprecht en gediensig en wanneer men op zijn hulp beroep deed, had men vooraf de zekerheid dat bij hem niet tevergeefs werd aangeklopt. Daarom werd hij met genegenheid omringd en zal zijn aandenken in zegening blijven.

Vaarwel, geliefde Broeder, heb dank voor de liefdevolle zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Samen hebben we zo veel jaren lief en leed gedeeld. Pijnlijk valt mij dit vroegtijdig heengaan en zo

gaarne had ik met u nog willen werken en zorgen; doch troost u, deze scheiding is maar van korte duur. Ik heb Moeder en Broeder vervoegd en eens komt de dag dat we weer allen samen zullen verenigd zijn, voor altijd.

Bemide Familie en Kennissen, ik dank u voor uw talrijke blijken van liefde. Blijft mij uw genegenheid bewaren en gedenkt mij in uw vrome gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

De familiën GODIJN en MODDE zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.