

Nu zijt welkome, Jesu, lieve Heer.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van de Heer

**RICHARD GODYN**

weduwnaar van Mevrouw

MARIA - CAMILLA DE CLERCQ

geboren te Zegelsem op 31 mei 1898 en godvruchtig  
overleden te Brakel-Zegelsem op 24 december 1971,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Op de vooravond van Kerstmis, toen iedereen zich op het feest van de grote verwachting begon voor te bereiden, is onze dierbare de eeuwige vrede, beloofd aan alle mensen van goede wil, ingegaan. Deze rust had hij wel verdiend. Want hij heeft hard gewerkt in zijn leven tot wanneer zijn gezondheid er door werd gekraakt. Van de miserie en de hardheid van het leven heeft hij zijn deel gehad. Maar met grote verduldigheid heeft hij deze lasten gedragen. Hij vond daartoe de kracht in zijn oprecht geloof. Zonder vrees en vol betrouwen op Gods goedheid zag hij uit naar het ogenblik dat God hem tot zich zou roepen. Als landbouwer vergroeid met de wenteling van de seizoenen, is hij nu de eeuwige rust ingegaan tot de verrijzenis in een volmaakt geluk bij de Heer.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, gij hebt mij steeds met veel goedheid omringd in de jaren van mijn slapende ziekte. Ik dank u voor uw zorgen en toewijding. Met moeder spreek ik nu voor u ten beste bij de Heer. Vergeet gij ons ook niet in uw gebeden.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden zijt, hebt dank voor uwe genegenheid. Bidt voor mij. Tot weerziens.

De Heer en Mevrouw Lucien GODYN-HUBO  
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Germain GODYN-GOEMINNE  
en kinderen,

De Heer en Mevrouw Alfred NOTERMAN-GODYN  
en kinderen,

De families GODYN, DE CLERCQ, DE ROO, MINCKE ;

**danken U voor de blijken van deelneming en  
gebeden hen betoond in hun rouw.**