

Die in lijden en sterven zich overgeeft aan den wil van God, ontslaapt in vrede.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

CLÉMENTINE GODYNS

weduwe van Mijnheer

CYRIEL DE LIL

geboren te Geeraardsbergen, den 31 Oktober 1863 en
er godvruchtig overleden, den 24 Mei 1948.

Gesterkt door de Laatste HH. Sacramenten.

De duurzame overledene was een godvrezende en rechtschapene vrouw. Eenvoudig en minzaam in haar omgang met de mensen, ook en vooral met de kleinen en eenvoudigen, wist zij eenieders achting en genegenheid te winnen. Zolang hare krachten het haar toelieten, ging ze elken dag naar de H. Mis en vond daar haar grootste genot en haar sterkste hulp. Op haar ziekbed gekluisterd, was haar zoetste troost en haar vurigste verlangen Jezus te ontvangen in de H. Communie en haar Paternoster te bidden. Daarin vond ze kracht en steun om haar pijnlijke ziekte met een voorbeeldige verduldigheid te verdragen, geheel onderworpen aan Gods H. Wil.

Geliefde Kinderen en Kleinkind, mijn laatste woord is een woord van dank voor al uw goede zorgen. Ik heb U steeds bemind, en mijn liefde kende dankbare wederliefde. Bidt voor mij, ik zal voor U bidden opdat we later opnieuw samen zouden gelukkig zijn in den Hemel.

O. L. Vrouw van den Oudenberg, bid voor haar.

Mijnheer en Mevrouw Richard DE LIL-SCHOKERT en zoon Cyrille;
Mijnheer en Mevrouw Victor DE LIL-DE ROY ;
De familiën DE LIL en GODYNS ;

danken U hartelijk voor de blijken van welgemeende deelneming
hun betuigd bij het afsterven van hun teergeliefde moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, zuster, tante, groottante, nicht en
bloedverwante.

Druk. De Schuyteneer, Lessensestr. 12