



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA GOEDVRIENDT

Weduwe van Mijzheer

Petrus Van Damme,

geboren te Zandbergen den 8 November 1874 en
overleden te Appelterre-Eichem den 30 October 1944,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Een kristelijk leven is de weg tot een zaligen
dood en een zalige dood is de ingang tot het eeuwige
leven. (H. Ambr.)

Zij was eene ware weduwe, rechtvaardig en zon-
der vlek in haren handel, op God betrouwend en
volhardend in smeeken en bidden.

Zij was eene godvruchtige en voorbeeldige vrouw,
van kindsbeen af in den dienst van God opgegroeid,
kweet zij zorgvuldig al hare christelijke plichten.

Eenvoudig van zeden, minzaam van karakter, werd
zij van elkeen bemind en niemand sprak ooit een
woord kwaad van haar; ook zal hare gedachtenis
in zege blijven bij God en bij de menschen.

Vaartwel, mijn teerbeminte Broeder, Zusters en
Familieleden, weest verzekerd dat, gij allen die een
plaats hebt gehad in mijn leven op aarde, ook die
plaats zult behouden in mijn hemellevens. Ik zal veel
voor U bidden. Bidt ook gij voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. en 7 quad. ad.)

R. I. P.

De Familie GOEDVRIENDT ;

De Familie VAN DAMME ;

BEDANKEN

van harte voor uw gebeden

en blijken van deelneming.