

Uw broeder is gestorven Heer,
Hij die gij liefhebt is niet meer
Hij hield zoveel van 't leven
O Gij, die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,
wil hem uw vrede geven.

TOT VROOM AANDENKEN

AAN DE HEER

Albert GOEFFERS

geboren te Zegelsem op 3 oktober 1916
en godvruchtig, thuis overleden,
op 9 september 1993,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Eenvoud, tevredenheid en zorgzaamheid, zijn zeker gelaatstreken van « Liefde » waaraan de wereld zoveel nood heeft. Dat kwam tot uiting in het leven van Albert. Steeds opgeruimd en tevreden ook met de lasten. Zijn spreekwoord was : « Wat goed gedaan is, welgedaan ». Dankbaar aanvaardend stond hij in het leven, zo eenvoudig is hij gestorven.

Zijn vredig heengaan uit ons aardse midden zal in ons allen een spoor nalaten van al het goede en schone dat hij gebracht heeft.

Hij zag de mensen gaarne. Dat maakte hem gul en hartelijk.

Albert heeft in zijn leven geen geschiedenis gemaakt. Hij kwam niet in het wereldnieuws, maar bij God zal hij groot zijn. Zulke mensen

zijn er langs om minder. Tevreden met wat hij had, ook met het lijden en de miserie.

Als kristen mens was hij steeds kinderlijk verheugd bij het bezoek van de priester, die hem niet alleen regelmatig de H. Kommunie der zieken mocht brengen, maar zelfs op zijn laatste tocht naar de Heer mocht bijstaan.

De rust, de kalmte en de vrede bij de naderende dood, werpen een licht op gans zijn leven, hij was voorbereid om die grote ontmoeting met de Heer. De dankbare herinnering zal blijven voortleven in het hart van allen die hem kenden. Zijn lichtend voorbeeld blijft hen voorgaan op de levensweg naar de Vader.

Beminde broeders en zusters, ik weet dat het scheiden u zwaar valt, maar ik ben toch blij thuis te mogen sterven, ook dank ik u voor uw totale inzet, om me zoveel jaren goed te verzorgen. Moge de Heer het u vergoeden.

Familieleden en vele vrienden, ik dank jullie voor uw vriendschap ; wat kan een mens gelukkig maken, iets voor elkander te kunnen doen ; laat zulke vriendschap voort bestaan.

Geef hem Heer, de eeuwige rust.

†

De families GOEFFERS en HENDRICKS,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Am. Marroyen - (055) 42 26 08