



In het huis van de Heer
mag ik wonen, in lengte
van dagen. (Ps.23)

In de hoop op een zalig weerzien
nemen wij vroom en dankbaar afscheid
van de Heer

Albert GOEFFERS

echtgenoot van Mevrouw

Angèle Verschelden

geboren te Zegelsem op 7 november 1899
en zacht ontslapen in de vrede van de
Heer op 27 september 1971
gesterkt door het sakrament van de zieken.

Voorzitter van de Kerkfabriek
Lid van de H. Rozenkransconferie
Bestuurslid van de Boerengilde
Oud-schepen van de gemeente

Wie had gedacht dat bij het vallen van
de eerste bladeren, de Heer in deze herfst
ook vader roepen zou.

Wij voelen diepe pijn, nu wij zo onver-
wacht van vader afscheid nemen, maar
tevens diepe dankbaarheid om hem, die
goedheid was voor ons en allen die hem
kenden.

Het was een man van plicht, onkreukbaar
eerlijk, een kristen uit één stuk.

Zijn leven was een dagelijks vergeten van
zichzelf, in de totale inzet van zijn schoon
gezin en in de dienende aandacht voor
de anderen. Zo zag hij ook zijn taak als
kerkmeester en als schepen.

Gevoelig als hij was, hield hij van vriend-
schap en genegenheid en eerbied voor de
medemens.

Heer, onze God, wij zijn U dankbaar om
de veelvuldige rijkdom van Uw liefde, die
ons in deze man echt zo nabij was.

Dierbare echtgenote, na zoveel jaren ge-
lukkig samenzijn, valt dit zo bruuske af-
scheid wel bijzonder zwaar. Wij vonden
steeds een steun in het geloof. Ook nu zal
U de Heer zijn sterkte en steun verlenen.
Bij Hem blijf ik U dankbaar gedenken
voor Uw jarenlange zelfgave en echtelijke
trouw.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, heel
mijn leven was voor Uw aller geluk. Ik
blijf U eeuwig dankbaar voor Uw grote
genegenheid en liefdevolle zorg, niet het
minst tijdens mijn kortstondige ziekte.

Wees thans een blijvende troost voor moe-
der en tracht mij bij haar te vervangen,
gij vooral, Esther, die steeds bij ons waart.
Ook U, dokter, die tevens een vriend
waart, dank ik oprecht voor de hartelijke
toewijding.

Beste broers, familieleden en vrienden, in-
nige dank om Uw medevoelen en genegen
aandacht. Wij blijven verenigd in het ge-
bed.

H. Eligius, blijf onze parochiegemeenschap
beschermen!

Mevrouw Albert Goeffers,
geboren Angèle Verschelden,

De Heer en Mevrouw
Daniël Wieme-Goeffers en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Firmin Bourdeaud'hui-Goeffers
en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Marc De Merlier-Goeffers en kinderen,

Mejuffrouw Esther Goeffers,

De Heer en Mevrouw
Willy Clarysse-Goeffers en kind,

De Families Goeffers, Planchon, Verschel-
den en Hubau

Danken voor de blijken
van deelneming

Roger DE VOS