

Heer, hij die ons zo dierbaar en nabij was, is ons ontnomen.

Maar wij danken U voor hem.

Wij danken U, Heer, voor de gaven van goedheid, werkzaamheid, rechtvaardigheid, behulpzaamheid en levensvreugde, die hij van U mocht ontvangen, en waarmee hij de zijnen en zijn omgeving dagelijks heeft bedacht, gesteund, verblijd en gelukkig gemaakt.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van

**De Heer Jozef GOEFFERS,**

weduwnaar van

**Mevrouw Romanie VAN SMEVOORDE,**

*geboren te Zegelsem op 6 juni 1892, en godvruchtig overleden te Ronse (Kliniek Hogerlucht) op 1 juni 1971, versterkt door de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.*

Ere-Schoolhoofd van de Gemeenteschool te Schorisse,

Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij  
van de Oudenaardse Bijentelersbond,

Vereerd met het Landbouw-ereteken 1<sup>ste</sup> klas,  
het Burgerlijk kruis 1<sup>ste</sup> klas, het Gouden ereteken van  
Laureaat v. d. arbeid en de Gouden Palmen i. d. Kroonorde.

Geliefde Vader, wij blijven U dankbaar voor al de dagen van de jaren waarin Gij ons zijt voorgegaan met uw wijs woord en sprekend voorbeeld,

\* ons tonend hoe wij onder Gods vlag, met klare blik en recht vooruit, het leven met zijn zon en zijn moeilijkheden tegemoet moesten treden,

\* hoe wij dankbaarheid moesten betonen voor alle goed dat van God en van de mensen kwam,

\* hoe wij zonder omhaal, strevend en gevend, de liefde moesten beoefenen,

\* hoe wij moedig moesten zijn tegenover beproevingen van alle aard, en hoe verduuldig tegenover het lijden.

Uw smarten van de laatste maanden -die Gij zo manhaftig en zonder klacht hebt doorstaan- beroerden ons meer dan wij het U mochten tonen, en uw heengaan bezorgt ons veel leed.

Wij hadden U graag nog lang bij ons gehouden. Gods wil geschiede echter. Nu bent U bij moeder. Gaaf, devoot, en dankbaar voor alles, zullen wij uw aandenken naast het hare bewaren.

Heer, wij vragen U, dat van alles waarin vader groot en goed is geweest, niets zou verloren gaan, maar in ons en in ons kinderen zou bevestigd worden.

Lieve Grootvader, Gij die zo begaan waart met ons, van bij Ons Lieve Heer zult Gij ons nu volgen in onze groei en opgang. Wij zullen ons best doen, om U in onze Ouders gelukkig te maken.

Meester Goeffers, honderden kinderen en jonge mensen hebben het voorrecht genoten bij U en van U te mogen leren. Gij hebt aan de bloei en de toekomst van die jonge levens gewerkt lijk aan deze van de planten in uw grote mooie tuin, met bestudeerde zorg, gedegen vakmanschap en onbaatzuchtige liefde. Allen die U als leermeester hadden, zullen uw aandenken in dankbaarheid en met eerbied bewaren.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn familieleden en vrienden, wij hebben samen genoten van wat Onze Lieve Heer ons te genieten heeft gegeven, wij hebben samen gestreden, en wij zijn gelukkig geweest. Laat ons dankbaar zijn voor alles. Nu ga ik heen...

Ik ben U uiterst erkentelijk voor de vele blijken van liefde en genegenheid, vooral tijdens mijn beproeving. Ik wacht op U.

---

Wie hem kende, zal zijn ziel indachtig zijn in gebed. Het doet goed, te weten dat U met ons meeleeft.

Daarvoor danken U :

Mejuffrouw Adrienne GOEFFERS,  
De Heer en Mevrouw Adrien GOEFFERS-IMPENS en kinderen,  
De Heer en Mevr. Etienne GOEFFERS-VAN DAMME en kinderen, *zijn kinderen en kleinkinderen* ;  
De families GOEFFERS en VAN SMEVOORDE.

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft

R.V.N.

39/2

