

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

Karel-Omer GOEFFERS

echtgenoot van Mevrouw

Marie FOSTIER

geboren te Oprakel,
de 22 oktober 1886 en er godvruchtig overleden
de 10 juli 1956, bediend
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van het Xaverianengenootschap.

Het is zoet te sterven als men godvrezend geleefd heeft want de dood der rechtvaardigen is de overgang tot het eeuwig leven.

Zalig die onberispelijk zijn op hun wegen, die wandelen volgens de wet van God. Ps 60, 10.

Die geloven zal en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Mc XVI, 16.

O Heer, voor uw getrouwe dienaren wordt het leven veranderd niet weggenomen en ons wordt in de hemel een eeuwig woonstede bereid, nadat het huis van dit aards verblijf is ingestort.

De stem des Heren heeft mij geroepen: dat Zijn Naam gezegend zij. Aldus rukt de dood alle mensen weg en hun leven verdwijnt als een schaduw. Van onze geboorte af dragen wij het vonnis van de dood op het voorhoofd en iedere stap die wij doen naderen wij de dood. Wat is het leven kort en wat is alles ijdelheid behalve God te dienen en Hem alleen beminnen?

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de ogen van God: hij stelt een einde aan de ellenden van dit leven, doet de zegepraal genieten in de hemel en is het begin van het eeuwig geluk.

Duurbare echtgenoot en zoon, een beetje onverschillig ben ik van U weggegaan. Het zwaarste was voorbij... maar God de gever en Heer van het leven, heeft er anders over beschikt. Ik dank U voor alles wat U voor mij gedaan hebt. Blijft nu uw genegenheid voor mij tonen door mij te gedenken in uw gebeden.

Mijn vrienden en kennissen, bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef!
De vier akten

7 j. afl.
12 j. afl.

Mevrouw Omer GOEFFERS, geboren Marie FOSTIER ;

Mijnheer Marcel VAN DE MENSCHBRUGGE ;

De familieën GOEFFERS, DE GEETER, FOSTIER, MAES.

zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen.
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.