

«Ik geloof in het Leven van het komend Rijk».

†

Met dankbare genegenheid en liefde
denken wij terug aan

JUFFROUW

LOUISE GOEFFERS

die ons plotseling verliet op 16 februari 1970, te Zegelsem
waar zij werd geboren op 20 oktober 1890. Zij ontving
voorwaardelijk de sacramenten van de stervenden en de
Apostolische Zegen «in het stervensuur».

Zij was lid van de godsdienstige en parochiale verenigingen.

Nu rust en vrede over u zijn gedaald en uw roerloze
handen biddend gevouwen liggen rond een kruis,
hebben wij, wenend, God om uw leven gezegend en
enkele bloemen van dankbaarheid naast u neergelegd.

Want gij hield van bloemen: het ouderlijk huis, het
hof en zijn omgeving werden getooid en versterd met
bloemen en planten. Zij werden door u verzorgd als
lievelingen, als kinderen; zij waren voor u de verheerlijking
van Gods schone natuur, zij waren voor u een
opgang, een ontmoeting met God zelf. Mensen die van
bloemen houden zijn gewoonlijk schone mensen: een
schoon en edel mens waart gij voor ons, voor heel de
familie, voor burenen en kennissen.

Gij waart als de moeder van het ouderlijk hof; gij
waart voor ons allen «tante Louise». Bij u vonden wij
steeds terug de gezellige thuis, vol hartelijkheid en met
een aangename sfeer. Gij waart de zorgende en helpende
hand voor de vele noden van elkeen. Zoveel jaren
hebben wij uw genegenheid, uw belangstelling voor ons
werk en uw bezorgdheid voor onze betrachtingen mogen
ondervinden. Wij voelden steeds aan hoe goed en aangenaam
het was bij u, als bij moeder, op het voorvaderlijk
hof op de Rovorst.

Plotseling kwam nu het einde, slechts vijf maanden na
het verrassend en voor u zeer pijnlijk heengaan van uw
broeder Alois, met wie gij zoveel jaren hebt samen-
gewerkt, het familiebedrijf en de familietraditie hebt
voortgezet en in ere gehouden.....

Vader in de hemel,

Wij danken U voor haar schoon leven: haar geloof,
haar goedheid, haar toewijding en onafgebroken zorg.
Wij kunnen aan haar blijven denken als een zeer dierbare
menselijke ontmoeting die ons heeft geholpen en
gelukkig gemaakt.

Geef haar nu eeuwig geluk en eindeloze rust.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Richard GOEFFERS-HENDRICKX.

De Heer en Mevr. Cyriel GOEFFERS-ASSEZ,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer J. GOEFFERS-(†) VAN SMEEVOORDE,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw
Alfons GOEFFERS-VAN MIDDELEM,

De Heer en Mevrouw
Albert GOEFFERS-VERSCHELDEN,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw
Frans OCKERMAN-SIMOENS en kinderen,
haar broeders, schoonzusters, neven en nichten;

De families GOEFFERS en PLANCHON,

**danken U van harte voor Uw blijven
van deelneming in rouw en gebeden.**