

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen
kinderen van God genoemd worden.



In Gods Vaderhanden en in een gebed,
bevelen wij de ziel aan van

DE HEER

Michel GOEFFERS

geboren te Zegelsem op 29 mei 1920
en plotseling thuis overleden
op 30 oktober 1999,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H.Kerk.

Lid van Kerk en Wereld.

De families GOEFFERS en HENDRICKS
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis op vrijdag 12 november 1999 om 19 uur
in de parochiekerk Sint-Ursmarus te Zegelsem.

Over alle wegen van de wereld gaat de mensheid voortdurend op jacht naar geluk. Zij zoekt het meestal waar het niet te vinden is. Michel wist het veel beter en zocht en vond het geluk in het vredig samenzijn in het ouderlijk huis, met broers en zuster. Zijn leven was gevuld met een rustig bestaan. Al die jaren zag hij de zomers komen en gaan. De wisselende seizoenen met zon en regen, werden een vertrouwde omgeving. Maar hij was een tevreden mens, dankbaar over de gave van Gods zegen. Hij stamde uit één van die geslachten, waar het geloof en de getrouwheid werden bewaard en doorgegeven.

In diep geloof wist hij dat Hij die echt geluk kan geven, vlakbij staat aan de deur en wacht tot gij opendoet. 't Was wel vrij onverwachts dat aankloppen van de Heer, maar wij weten dat Michel nu leeft in de goddelijke intimiteit die werkelijkheid is geworden.

Na de Heilige Mis thuiskomen bij de Heer : "Zijn stem is zeker". Goede en trouwe dienaar treedt binnen in het Hemelse bij vader, moeder en familie. Een mensenleven dat gericht is naar eenvoud, arbeid en gebed in de lijn van het H. Doopsel is mede voorbereid op die laatste dag. Moge God, de Vader van Barmhartigheid, aan zijn dienaar Michel de eeuwige rust schenken.

Dierbare broer en zusters, familieleden en vrienden, mijn levenstaak is hier volbracht. Ik dank u voor het samenzijn in liefde en genegenheid. De liefde is sterker dan de dood, tonen wij die liefde in een vurig gebed. Jezus, Maria en Jozef, ik geef u mijn hart, mijn geest en mijn leven.