

In de schaduw van het Kruis van mijn geboortedorp wil ik rusten.

†

Vroom aandenken van
MEVROUW

Sara GOEFFERS

weduwe van de Heer

Octaaf MARROYEN

geboren te Zegelsem, op 27 oktober 1892 en christelijk overleden te Nederbrakel, op 18 juni 1969, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Apostolische Zegen.

Zij was lid van de Vrouwenbond,
"Kerk en Wereld" en van de
Pauselijke Missiewerken.

"Ik heb mijn loopbaan voleind, het geloof bewaard" (St. Paulus).

Wat had ik hier op aarde nog te verlangen buiten U, mijn God ! Mijn levensjaren zijn als rook vervlogen in zorgen en bekommernissen, in werk en toewijding. Mijn krachten zijn uitgeput door ziekte en ouderdom. O God van mijn hart, van nu af zijt Gij mijn erfdeel en mijn vreugde voor altijd, samen met mijn geliefden in de Hemel.

Moeder verliezen, om het even op welke ouderdom, doet elk kind pijnlijk zuchten.

Moeder, wij danken u omdat gij zoveel van ons hebt gehouden en omdat gij steeds met ons bekommerd waart en bezorgd. Die zorg en bekommernis voor de uwen, zij waren uw leven, zij waren uw gebed bij O.L. Heer. Nu zullen wij u moeten missen en wij zullen zonder u onze weg verder moeten gaan. In de vaste hoop op een vreugdevol wederzien blijven wij u gedenken vooral in onze gebeden en eucharistievieringen.

Heer, geef dat moeder nu reeds mag delen in uw vreugde die eeuwig zal duren.

De families GOEFFERS, VAN CEUNEBROECK,
MARROYEN en NOTTEGEM,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw en danken U.