



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW
CELINA GOEMAERE

echtgenote van

Mijnheer Maurice PENNINGCK

geboren te Machelen (Deinze), de 31 December
1887 en godvruchtig overleden te Bevere,
de 27 Februari 1956, voorzien van alle
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zachtjes is moeder heengegaan. Alles had ze
vereffend met O. L. Heer, vergiffenis gevraagd
over al de zwakheden in het menselijk leven; ge-
sterkt met de H. Teerspijze en alles wat de H. Kerk
kan geven aan de stervenden is zij heengegaan
naar 't eeuwig Vaderland.

Lange jaren was ze een kranige vrouw geweest
die in den ouden dag wel de lasten der jaren voel-
de, maar die zich toch nog altijd flink wilde hou-
den en gaarne in 't gezelschap was en haar woord-
je meesprak. In de lange stille dagen die zij op
haar ziekbed doorbracht, wist zij zich vereenigd
met de lijdende Christus, het gebed, prevelend
op de lippen voelde zij zich in zijn Hoog Heilig
gezelschap.

Geliefde echtgenoot, lange jaren heeft de Heer
ons samen bewaard, nu wacht ik U op hierboven.
Beminde kinderen en kleinkinderen, ik heb aan U
veel voldoening beleefd; vooral aan U, Denise,
die zo teder verzorgde en uwe beste krachten
niet spaarde voor uwe moeder.

Mijn broeders en zusters, vaartwel, ik dank U
allen. Bidt voor mij.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
(300 d.)

Druk. L. Moerman, Bevere-Oud.

Mijnheer Maurice PENNINGCK,

Mijnheer en Mevrouw Jacques PENNINGCK-ROUSSEAU,

Jonge Juffer Jeanine PENNINGCK,

Jonge Heren Ignace en Carlos PENNINGCK,

De familiën GOEMAERE, PENNINGCK, DE MUYNCK, VANDEN BROECKE,
SANTENS, VAN HERREWEGHE en VAN PRAET.

Bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden.