

" Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven. "



Dankbaar en vroom aandenken aan  
juffrouw

## Marie Antoinette Goemaere

Geboren te Neerijse op 15 mei 1913 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 22 februari 1984, gesterkt door het Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

" Ondoorgrondelijk zijn Gods wegen en onbegrijpelijk wel eens de lasten die Hij op menselijke schouders legt. En toch houdt Hij het oog op ons gericht en zijn wij veilig geborgen in zijn hand. Want wat Hij bewaart, is wel bewaard." In deze enkele woorden zouden wij de levensfilosofie van deze overledene kunnen samenvatten. Want haar leven, haar spreken en haar doen werden gedragen door een onmetelijk Godsvertrouwen, een mateloze goedheid en zorg, een zichzelf vergetend wegschenken aan haar familie en een jarenlange inzet in kerk en sacristie.

50 jaar lang is zij de spil geweest van gans de familie. Eerst was er de liefdevolle zorg voor moeder. Na de dood van moeder werd ze weldra de zorgende engel voor broers en zusters en voor vele anderen. Tussenin vond zij nog de tijd om zich verdienstelijk te maken in de parochie: we denken hier aan haar nooit aflatende zorg voor de versiering van de kerk en voor de liturgische gewaden.

Toen kwam de tijd dat ze ziek werd. Maar ook dan nog bleef ze leiding geven door haar gezond verstand. En toen het lijden steeds zwaarder werd, is zij voor ons een voorbeeld geweest zeker in het dragen van het lijden, ook al wist zij zeer goed dat er geen genezing mogelijk was. Haar lijden droeg zij op voor de heiliging van de priesters.

In volle overgave, rustig, in gelovig vertrouwen is zij gestorven. Haar geloof in God, haar contact met de Heer in het gebed en de eucharistieviering gaven haar de kracht om zo te leven en te sterven.

Haar heengaan doet ons pijn, maar wij zijn fier om het leven van deze vrouw, dat wij haar mochten kennen en liefhebben. Wij zijn dankbaar om het voorbeeld, om de goedheid, die van haar zijn uitgegaan. En wat ons het meest zal bijblijven zijn haar levensmoed, haar eenvoud, en de vanzelfsprekendheid waarmee zij ook het offer en het kruis aanvaardde, omdat zij sterk geloofde dat God ook hiermee zijn bedoeling heeft.

Zij ruste nu in vrede. Wij geloven dat God haar opgenomen heeft in zijn koninkrijk, waar zij op ons wacht om voor altijd te delen in Gods blijvende liefde.

---

De families Goemaere en De Lil  
danken u voor de gebeden en uw  
medeleven in hun diepe rouw.

---

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267  
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-411724