

Wie voor velen zorg heeft gedragen
is beeld van God
en leeft over de dood heen.



In de liefde van Christus
ruste voor eeuwig

Richard Goemaere

weduwnaar van
Elvida Van Trimpont

geboren te Eeklo op 29 maart 1901 en
godvruchtig overleden te Overboelare op
23 juni 1995, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken.

Lid van de K.W.B. en de K.B.G.

De families

Goemaere, Van Trimpont,
De Lil en Jonckheer
danken U oprecht voor uw gebeden en
blijken van diep medeleven in hun rouw.

Met Richard verliezen wij in deze juni-
maand een man naar Gods Hart.

Richard zelf was een hartelijk en zorg-
zaam mens voor zijn kinderen, kleinkin-
deren en familie. Hij zag hen allen zo
graag samen en bemerkte meteen wie er
ontbrak. Zijn zorgzaamheid is niet tever-
geefs geweest want zelf kreeg hij de beste
verzorging thuis en steeds omringd door
zijn kinderen.

Richard was evenzeer meelevend met zijn
buurt en parochie. Vooral het parochiaal
centrum en de K.W.B. genoten zijn bij-
zondere genegenheid, maar daarom had hij
niet minder interesse voor de andere
bewegingen en activiteiten op de parochie.
Richard was een gelovig mens die God de
plaats gaf die Hem toekomt. Met ver-
trouwen leefde hij en hij ontving bewust
de Heer in de H. Kommunie op de hoog-
dagen.

Heb dank mijn beste kinderen en klein-
kinderen voor zoveel aandacht en gene-
genheid. Is het moeilijk om me los te
laten, weet dat ik jullie allen glimlachend
toekijk van uit Gods paradijs van vrede
en zorgzaamheid !

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - 054-41 12 67
Rouwond. Beernaert, Geraardsb. - T. 054-41 17 24