

"Weest waakzaam, want ge weet niet, wanneer de Heer des huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht. . . of in het vroege morgenuur."

Mc. XIII 35.



WIL IN UW GEBEDEN HET AANDENKEN BEWAREN
VAN MEJUFFROUW

Alina, Maria, Leontina GOEMAN

**dochter van wijlen Heer en Mevrouw
Gustaaf en Maria Theresia LIEVENS**

geboren te St. Lievens - Esse de 19 januari 1898 en
aldaar zacht in de Heer ontslapen op zaterdag 22 april
1967, gezalfd met de H. Olie der zieken.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Dit afscheid doet ons pijn, Heer, nu we nog rouwen om ons broer en zuster, maar wij weten dat gij haar bereid wist en buigen voor uw heilige Wil en danken U omdat gij ons zulk een zuster hebt gegeven.

Na een vroom en werkzaam leven en toen ze haar morgenwerkzaamheden hervatte is zij plots van ons weggegaan, zonder groet of vaarwel. Onze zorgende handen waren machteloos.

Zij is ons voorgegaan met "het teken van het geloof" zonder vertoon, in haar dagelijks gebed, in regelmatige biecht en communie.

Dierbare familie, de lange gezegende jaren die wij samen doorbrachten waren gevuld met samen gedragen leed en samen beleefde vreugde. Draag deze beproeving moedig. Ik blijf U in Gods liefde mysterieus nabij, veel inniger dan wij op aarde verborgen waren.

Gedenk mij in uwe godvruchtige gebeden. Eenmaal zien we elkander weder in de vreugde van de Heer.

De familiën GOEMAN en LIEVENS,

BEDANKEN.

Uitg. Gez. Vermulden St.-Lievens - Esse