

« En wil ik uw leven bezingen
dan worden mijn woorden een lied,
een lied van eenvoudige dingen,
van werken en vreugd en verdriet,
dan worden mijn woorden een kroon,
mijn vader, uw leven was schoon ».

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gerome GOEMAN

weduwnaar van Mevrouw
Marie-Madeleine VAN DE CATSEYN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 21 mei 1903 en godvruchtig in de Heer
ontslapen te Sint-Maria-Lierde op 21 juli 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

« Ik droomde eens en zie ik liep aan het
strand. Bij lage tij. Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij. We
liepen saam het leven door en lieten in het
zand, een spoor van stappen, twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte, keek achter mij en zag mijn
levensloop, in tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop. Maar als ik goed
het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar
één paar stappen staan...

Ik zei toen: "Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had, juist toen ik zelf
geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van

mijn pad...". De Heer keek mij toen vol
liefde aan en antwoordde op mijn vragen:
"mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, toen
heb ik jou gedragen" ».

Zo was het leven van deze goede man:
vol vertrouwen op de Heer. Dankbaar-aanvaar-
dend stond hij in het leven en zo is ook zijn
sterven geworden. Zijn vredig en bewust heen-
gaan uit ons aardse midden zal in ons een
spoor nalaten van al de goede en schone
dingen waarmee hij de wereld rondom zich
een beetje beter maakte en waarmee hij geluk
bracht waar hij kon.

Beste Marc en Marijke, woorden schieten
tekort om u te zeggen hoe dankbaar ik ben
voor uw kinderlijke genegenheid, voor al de
liefdevolle zorgen waarmee u mij hebt om-
ringd in mijn oude dag. Moge God u zegenen
en u gelukkige dagen geven in uw nieuw huis.

Beste familie en vrienden, dank voor uw
vriendschap.

O.-L.-Vrouwke van de altijddurende bijstand,
bid voor mij.

†

De families GOEMAN, VAN DE CATSEYN,
TORTELBOOM en DE MIL,

zijn U zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49