

"Ik ben de verrijzenis en het leven "

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER

## Jules Frans GOEMAN

echtgenoot van Mevrouw

**Madeleine VAN CAUWENBERGE**

Geboren te Sint-Lievens - Esse op 30 april 1900 en godvruchtig overleden in de O. L. Vrouwkliniek te Aalst op 25 maart 1967, gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Ondervoorzitter van de Raiffeisenkas,  
bestuurslid van de boerengilde.

Terwijl de klokken jubelen "Kristus is weer opgestaan" zijt gij te midden van de vreugde heengegaan, om samen met de Heer de eeuwige vreugde in te gaan, verlost uit het lijden en de aardse vergankelijkheid.

Gans het leven van deze eenvoudige noeste werker lag samengevat in de woorden van het Evangelie "Leer van mij dat ik goed ben ..."

De lijdenskelk, die de Meester ons aanbied heeft Jules in gelatenheid aanvaard en tot den bodem geledigd.

Bekommerd om de zijnen, bleef hij, ofschoon van hen verwijderd, steeds in gedachten bij hen. Zijn diep kristelijk geloof gaf hem de kracht en de sterkte het zware kruis te dragen in navolging van zijn Goddelijke Meester.

Het afscheid doet pijn, Heer, maar wij weten dat Gij hem bereid wist en buigen 't hoofd voor uw heilige Wil, en danken U omdat Gij ons zulk 'n echtgenoot en vader hebt gegeven.

Dierbare echtgenote en zoon, dank voor uw teerdere zorgen en liefdevolle genegenheid; Vaart wel. Geliefde broer en zuster, gedenk me in uwe gebeden. Tot ziens bij de Heer. Familieleden en vrienden dank voor de geestelijke en lichamelijke hulp tijdens mijn ziekte.

Wij loven en danken U Kristus omdat ge door uw heilige Kruis de wereld verlost hebt.

Mevrouw Jules GOEMAN, geboren Madeleine VAN CAUWENBERGE,  
Heer Robert GOEMAN,

De familiën GOEMAN, VAN CAUWENBERGE, LIEVENS en DE CLERCQ,

BEDANKEN

Uitg. Gez. Vermeulen St.-Lievens-Esse