

„Het loon van de zonde is de dood,
maar de gave van God is het eeuwig leven“.

(St Paulus)



OPDAT ZIJ GODS GAVE WAARDIG ZIJ
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

JULIENNE GOEMAN

echtgenote van Mijnheer
ALBERT DE SMET

geboren te St Maria-Oudenhove op 22 augustus 1910
en ter Here gegaan op 14 juli 1966 op dezelfde pa-
rochie, waar zij de bijstand van Gods genadegaven
mocht ondervinden in het Sakrament der zieken en
in het Sakrament der stervenden.

—

Het heeft de Heer behaagd zijn dienares Julienne
tot zich te roepen!

Op een leeftijd waarop de meeste mensen nog
welvarend zijn en ziekten van voorbijgaande aard,
is zij van hier heengegaan. Sinds jaren en dagen
kende zij de zorg van zwakheid en ziekte. Hoezeer
haar dikwijls de illusie van een schijnbare genezing
werd voorgespiegeld en zij zich aan de beterhand
voelde, kon de opmars van een onverbidde lijke
ziekte niet gestuit worden. Niets kan dan voor haar
troostender geweest zijn, dan te mogen sterven
in een huis waar zij met alle bliken van liefde
werd omringd door haar kinderen, familieleden en
geburen.

Niets lijkt voor ons beter op sterven dan geboren
worden; zes en vijftig jaar geleden mocht haar moe-
der een klein kindje onder haar hart bewaren, tot-

dat de dag der geboorte zou aanbreken; de dag
waarop het kindje zijn eigen leven zou beginnen,
dag van pijn, maar ook dag van vreugde!

Vandaag: dag van sterven, dag van droefheid.
Het aardse lichaam, door ziekte gebroken, wordt
losgelaten om een hemels lichaam aan te nemen.
Nu nochtans is ook voor haar alle pijn voorbij. Zij
heeft "Moeder" Aarde verlaten om haar Vader terug
te vinden in de hemel. Nu is zij geboren voor een
geluk zonder schaduwen.

Mocht zij, gesteund door ons vurig gebed en
voorbeeldig leven, spoedig in het gezelschap zijn
van Hem, die haar van hier heeft weggeroepen, in
afwachting dat wij elkaar allemaal mogen weder-
zien.

A Dieu! wenst de franssprekend^e. Dit wil zeggen:
Tot bij God!

Heer, wij bevelen U aan uw dienares Julienne.
Moge zij, gestorven voor de wereld, leven voor U.
En wat zij tijdens haar aardse leven uit zwakheid
heeft bedreven, wil dat in uw grote barmhartig-
heid uitwissen. Door Christus onze Heer.

—

Mr Albert DE SMET, haar echtgenoot

Mr en Mw Julien DE SMET-DE PORRE,

Mr en Mw Laurent VAN EFFELTERRE-DE SMET,

Mr Paul DE SMET, haar kinderen

De families GOEMAN, DE SMET, CAPITTE en CABO,

BEDANKEN.