

Wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.

†

Beste familieleden, vrienden en kennissen, wij nodigen U allen uit samen met ons te bidden voor onze dierbare overledene

M E V R O U W

Anna GOEMINNE

weduwe van wijlen mijnheer

MAURICE LAGRANGE

geboren te Huise - Lozer op 14 april 1896, en godvruchtig in de Heer ontslapen in de O. L. Vrouw-kliniek te Oudenaarde op 18 januari 1977.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en Stervenden.

Sinds enkele jaren sukkelde Anna met de benen. Wegens ouderdom verergerde de kwaal zodat men tot amputatie van de voet moest overgaan. Door de grote zorgen van dokters en verplegend personeel scheen de operatie goed geslaagd. De wonden genazen en haar pijnen waren verdwenen. Helaas! complicaties verhaastten haar overlijden. Vrij plotse-ling, doch niet onvoorbereid is zij naar het Vaderhuis teruggekeerd. Zij had een grote godsvrucht, haar geloof was haar houvast in de moeilijkheden van het leven. Toen ze thuis O. L. Heer ontving was ik dikwijls getroffen door haar diepe godsvrucht. In geest van geloof heeft zij haar lijden aanvaard.

Door hard werken, samen met haar echtgenoot, reeds sinds enkele jaren overleden, heeft zij moeten voorzien in de noden van haar gezin. Zij heeft de tijd meegemaakt dat de lasten van een gezin totaal op de schouders van de ouders berustte. Door geen en-

kel organisme werden ze gesteund. Reeds op jaren, heeft zij bij haar dochter Suzanne, haar intrek genomen. Zolang zij kon heeft ze daar dienst trachten te bewijzen.

Mijn geliefde dochter Suzanne, en mijn geliefde schoonzoon Maurice, ik dank u beiden oprecht voor uw genegenheid en uw grote zorgen tegenover mij. Dank zij u, heb ik niettegenstaande de vele pijnen, een schone oude dag gehad. Moge de Heer er u overvloedig voor lonen. Samen met vader blijf ik in liefde en gebed met U verbonden. Leef schoon samen in liefde en geloof.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, mijn oprechte dank voor uw hulp, bijstand, troost en genegenheid. Van bij de Heer, samen met mijn echtgenoot Maurice, spreek ik voor u allen ten beste.

O. L. Vrouw van Bijstand, bid voor ons.

Mw Albert DE FREZ - LAGRANGE,

Mr en Mw Maurice VAN ASSCHE - LAGRANGE,
haar kinderen

Mr en Mw Gabriël DOOP - DE FREZ en
kinderen,

Mej. Lucie VAN ASSCHE en verloofde
Mr Antoine LECOMPTE,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families GOEMINNE - GHIJSELINCK en
LAGRANGE - DE KIMPE

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

Typo-offset Van Overberghe - Huise