

Zoals het licht ons verschijnt in de nacht,
zo is Jezus onze vreugde.
Hij is een licht voor onze ogen.
Hij is een feest voor ons hart.

(Paasnachtliturgie)

†

Gedenk in uw gebed de ziel van

de Heer MARCEL GOEMINNE

zoon van wijlen de Heer PROSPER en
Mevrouw MARIA DE BOEL,

geboren te Kruishoutem op 17 januari 1916
en godvruchtig overleden in de O. L. Vrouw-
kliniek te Waregem op 27 maart 1983, ge-
sterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945.
Kunstschilder.

— Sinds hij op pensioen was sleet Marcel rustig
zijn dagen. Zijn leven was nu : wat klein huiselijk
werk, enkele boodschappen en een wandeling met
zijn hondje. Hij was nog graag eens buiten en
bij de mensen. Jarenlang had hij immers een
babbeltje kunnen slaan met zijn klanten in de
slagerswinkel of aan huis.

— Naast zijn vele vrienden en bekenden waren
zijn familieleden hem bijzonder lief. Samen met
zijn zuster Suzanne besprak hij het lief en leed
in de familie. En de uitwisselingen van bezoeken
waren zeer talrijk.

— Mensen boeiden hem, maar ook de dieren en
de natuur trokken zijn aandacht. Stilaan ontdekte
hij zijn kunstenaarsziel. In een korte opleiding
leerde hij zijn inspiratie uit te drukken met het

penseel. We kregen van hem een hele verzame-
ling originele werkjes : stillevens, dieren en
portretten. Ze getuigden vaak van vindingrijkheid,
frisse eenvoud en verrassende creativiteit.

— Deze hobby, waar hij in opging, was voor hem
de compensatie van de vaak rauwe werkelijkheid
van het leven. Terloops kon hij het wel eens aan-
halen, die harde tijd van zijn krijgsgevangens-
schap. Maar veel moest er niet worden over ver-
teld. Elke mens kent wel harde dagen . . . We
dragen immers allen ons eigen vrachtje.

— Vandaag is dat lief en leed, nog slechts her-
innering voor wie achterblijft.

Suzanne, 'broerke' is niet meer. Ge waart uit-
zonderlijk als broer en zuster naar elkander toe-
gegroeid. Lange jaren geleden begon het met de
verzorging van uw oude moeder. Met de jaren
en het gezamenlijk werk was uw samenhang
nog versterkt ; ze was nu gegroeid tot een ver-
standhouding die als voorbeeld mocht dienen.

Suzanne, er kwam een groot kruis in uw leven.
Doch er bestaat geen groter kruis dan dat van
Christus, op Goede Vrijdag. Wij hebben Pasen
en Verrijzenis gevierd. Laat ons bidden dat
Marcel, die hield van al wat mooi is, spoedig
mag verrijzen tot de volle heerlijkheid van de
verrezen Christus. Bij God wacht hij ons voor
een eeuwig weerzien.

De families GOEMINNE - DE BOEL

danken U voor de blijken van deelneming
en uw gebeden.

Rouwdienst J. Meersman Kruishoutem
Drukk. Vanderhaegen Kruishoutem